

De **VLOEDLIJN**
Oostende MPIGO De Haan

Het Vloednieuws

www.devloedlijn.be

M.P.I. De Vloedlijn
Maurits Sabbestraat 2
8400 Oostende
tel.: 059/50 74 90
e-mail: mpigo.baert@skynet.be

Tweede jaargang: 1

28 oktober 2005

Redactie & Lay - Out: David Loncke

De eerste maanden alweer voorbij!

De eerste maanden van het nieuwe schooljaar zijn alweer voorbij gevlogen. Naar aanleiding van het 25 jarige bestaan van onze school M.P.I.G.O. Oostende - De Haan vonden we het tijd worden om de school een klinkende naam te geven. Hiervoor werd in het vorige schooljaar een enquête gehouden onder leerlingen en leerkrachten die elk hun voorkeur konden aanduiden op een keuzelijst. Uit deze enquête leek "De Vloedlijn" het populairst te zijn. Vanaf 1 september heten wij dan ook officieel M.P.I. De Vloedlijn. Vandaar ook de verandering van de naam van ons oude vertrouwde schoolkrantje wat vorig jaar nog "Schoolnieuws" heette. Vanaf vandaag krijgt U bij elk rapport een nieuwe editie van "Het Vloednieuws". Hopelijk geniet U er evenveel van als vorig jaar! (DL)

MPI De Vloedlijn behaalde het Tweede M.O.S. - Logo

Op woensdag 14 september werden we omstreeks 14 uur verwacht in Cultureel Centrum De Spil te Roeselare. Daar ging de officiële logo - uitreiking van de M.O.S. Logo's door. Samen met de leerlingen werkten we het vorige jaar hard aan Mileuzorg Op School. Dat is dan ook de reden dat we na vorig jaar het eerste logo wegkaapten en dit jaar onze inzet werd beloond met een tweede Logo!! Proficiat aan iedereen!!!! (DL)

Samen met Michael en Jason gingen meester Franky en meester David het logo in ontvangst nemen.



Autiklas in De Vloedlijn



Alle kinderen van de autiklas krijgen les in een rustige sfeer en een gloednieuw lokaal! De kinderen voelen zich thuis, dat zie je op hun blij gezichtjes!!! Oscar, onze emotie - pop, was erook bij op onze eerste schooldag en stelde de nieuwkomers vlug op hun gemak!!! Dank je Oscar! (NC)

Jovi, Kenzo, Niel, Jarne, Anissa en Dio

Kennismakingsactiviteit

De klassen van Meesters Nicolas en David en Juffen Ann en Jessie maakten op vrijdag 2 september kennis met de leerlingen die uit de lagere klassen zijn gekomen en met de nieuwe leerlingen. We deden dit met een groot ganzenspel waar heel wat vraagjes werden gesteld en heel wat opdrachtjes werden gegeven waardoor het voor iedereen belangrijk was om samen te werken!!! (DL)





Natkam Project Type 2

Tijdens de lessen Sociaal - Emotionele Vaardigheden werkte de klas van juf Christine samen met de autiklas. De kinderen ervoeren dat het behandelen van "kriebelbeestjes iets is waarover spontaan kan gepraat worden. Juf Joke leerde ons op een pop hoe we het best de beestjes met conditioner bestrijden. De kinderen vonden het leerrijk en waren enthousiast. (NC)



Deze prachtige cartoon is het werk van meester Nicolas! Vermoedelijk is het linkse figuurtje een parodie op meester David

www.devloedlijn.be

Samen met de nieuwe naam voor onze school hebben we ook een nieuw internet adres aangemaakt voor onze website! Vanaf nu kunt U ons bezoeken op www.devloedlijn.be (DL)

Open Monumentenmaandag

Op maandag 12 september 2005 hadden verschillende klassen uit onze school afspraak in de Koninklijke Stallingen van Oostende. Het vertrekpunt van een boeiende belevingsmorgen voor de leerlingen. Na een korte introductie door de verschillende personages die de Belle Epoque van weleer lieten herrijzen, startten alle groepen met veel jolijt hun ochtendlijke tocht door Oostende.



De jarigen bij

juf Petra en juffen Corine & Rita

Timmy, 8 jaar en Romy, 7 jaar!!!



We maakten lekkere fruitsla!! Als dat niet gezond is!

Na heel wat zwoegen en zweeten konden we eindelijk genieten van een heerlijk, gezond dessertje én van een leuk feestje!!! (CP)



Binnenkort foto's van het nieuwe schooljaar te vinden op de schoolsite!

De tocht van meesters David en Nicolas start bij de arduinen Jugendstil bank die heropgebouwd werd in de Koninginnelaan. De leerlingen spelen met veel overtuiging een groepje begin 20ste eeuwse toeristen, die maar al te graag een gekke bek trokken voor de plaatselijke fotograaf. Met een zwart doek wordt een polaroidtoestel omgetoverd tot een fotoapparaat dat de begin dagen van de fotografie sierde. Na een geslaagde eerste opdracht vervolgen we onze missie. Wat verder worden we opgewacht door de overenthousiaste Oetm Jef. Hier leren de leerlingen alles over de "steekkar", het eenvoudigste transportmiddel uit de Belle Epoque.

Maurice met zijn fiets leidt de leerlingen vervolgens naar De Sint - Jozefskerk. Maurice laat enkele leerlingen en Meester David ervaren dat het fietsen toentertijd geen sinecure was. Leve de hedendaagse fiets!! In de kerk zelf worden de leerlingen getraakteerd op folkmuziek. Twee muzikanten spelen enkele liederen op gitaar en doedelzak. Het jeugdige publiek wordt zo overdonderd door de schitterende muziek dat vele monden opengevallen zijn van verbazing!!

Terwijl de zware massieve kerdeur achter ons weer in het slot valt is de volgende opdracht alweer inzicht. In een oogwenk worden we allen door een bevallig in het zwart geklede dame van wellicht hogere stand omgetoverd tot kledijontwerpers en stylisten. Met potlood en papier schetsen de leerlingen de gekste ensembles die misschien wel menig avant - gardistische Belle Epoque gezanten had kunnen bekoren. Bij de voorlaatste post moeten de kinderen even slikken. Een leerkracht in onberispelijke houding legt ons zonder pardon de schooldiscipline van vorige eeuwswisseling op. Wanneer we ook nog iets moeten leren over barok, rondbogen en uitstekende gevels wordt het toch wat stil in de groep! Maar vlijtig als ze zijn, beelden de leerlingen met veel enthousiasme de barokramen van het gebouw van het voormalige Koninklijk Atheneum uit. Onze laatste opdracht neemt ons mee op audiëntie bij zijne koninklijke hoogheid Leopold I.

De vorst ontvangt ons hartelijk in nabijheid van zijn standbeeld. Na het aanleren van het uitvoeren van de gepaste buiging om de koning of andere leden van de koninklijke familie te begroeten moet meester Nicolas helaas deze leuke morgen onderbreken. Het is inmiddels middag geworden en in ijl tempo haast de groep zich terug naar school om te genieten van een welverdiend middagmaal! (NV)

Knutselen met Juf Christel

Maken van kaftpapier

Benodigheden:

Zelfklevende folie

Schaar

Tijdschriften

Stap 2

Knip een groot stuk zelfklevende folie af (groter dan boek)

Stap 3

Leg de prenten op de kaft van het boek

Stap 4

Leg nu de zelfklevende folie erop (kleefkant onderaan)

Stap 5

Plooi de randen netjes om en klaar is kees

TIP: Ook snoeppapiertjes geven een mooi resultaat!!! (CH)



Sfeerbeelden bij Juffen Rita & Corine

Dylan & Timmy werken met de

letterdoos

Romy zoekt de passende schrijffletter aan de letterlijn

Romy luistert naar een verhaal

Dylan & Vince werken aan de computer

Jonathan stelt de daglijn samen

David vult de ontbrekende getallen aan op de getallenlijn (RS)



Egeltjes bakken



Op 14 oktober bakten de kinderen uit de klas van juf Christine samen met de kinderen uit de anti-klas lekkere egeltjes.

Iedereen vond het een fijne namiddag en het resultaat was lekker en geslaagd...(NC)

Bravo voor iedereen!



Crea bij Juf Erna

De hoogste klassen voelden zich meteen thuis in de "Robotkurkenwereld". Sommigen gaven de voorkeur aan een mooie afwerking, anderen kozen voor opvallende kleurtjes of gaven ze een persoonlijk tintje. (EE)



Info R.K. Godsdienst

Heilig Vormsel 2006

Het H. Vormsel zal in de dekenij Oostende toegediend worden tijdens het weekend van zaterdag 13 mei en zondag 14 mei 2006. Wie komt in aanmerking voor het H. Vormsel? Dat zijn alle jongens en meisjes die geboren zijn in 1994 en die minstens twee opeenvolgende jaren de lessen godsdienst volgden op school. De ouders moeten zelf de aanvraag doen bij de pastoor van hun parochie. Gelieve dit zo vlug mogelijk te doen! Door de wet op de privacy beschikt de parochie niet over een lijst van de twaalfjarigen. De leerkrachten R.K. godsdienst zijn steeds bereid om deze leerlingen te begeleiden en te bemoedigen tijdens de voorbereidingstijd op hun parochie.

Eerste communie 2006

De Eerste Communie heeft plaats op zaterdag 20 mei 2006 in de Sint - Janskerk te Oostende. Alleen de kinderen die godsdienst volgen en tenminste 7 of 8 jaar oud zijn komen hiervoor in aanmerking. De ouders die wensen dat hun kind zijn of haar Eerste Communie doet, nemen zo vlug mogelijk contact op met de leerkracht R.K. godsdienst. Leerkrachten R.K. godsdienst zijn Dominique Weyne en Marc Lamoote.(DW)

Monumenten in Oostende

Als afsluiter van de leerperiode rond Oostende en haar monumenten werkten de leerlingen van de klassen van Meester Nicolas & Meester David aan een kunstwerk waar heel wat monumenten van Oostende op te terug te vinden waren. De grote plaat waarop de monumenten door meester Nicolas getekend werden moesten helemaal opgevuld worden met papiersnippers in de gepaste kleuren. Een heel karwei, maar het prachtige resultaat ziet U in een latere editie van schoolnieuws! (DL)



Op de foto hiernaast ziet U hoe Renaud zorgvuldig de snippers opkleeft met penseel en behangers - lijm. Shana kijkt nog hoe het moet.

Leuker dan op schoolbanken

Kenneth L. (10) uit de klas van Meester Dimitri was één van de vele kinderen die deelnam aan de vele workshops rond de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede. "Wij hebben zonet geschilderd en fruitbrochettes gemaakt. Straks doen we nog een aantal workshops. We hebben met onze klas ook deelgenomen aan de teken en knutselwedstrijd. Een mooi kleurboek over arm en rijk, en sport en ontspanning, waarbij elke leerling een tekening gemaakt heeft was het resultaat. Ik had onder andere een oude fiets getekend. We zijn jammer genoeg niet in de prijzen gevallen. Ik vind het wel leuk om eens niet op de schoolbanken te zitten. Deze middag hebben we nog godsdienst en zedenleer. De meester zal wel niet boos zijn dat ik geschminkt in de klas zal zitten. Maar eerst mogen we nog frietjes eten". Aldus Kenneth. (Uit "Het Nieuwsblad", 18/10/05)



Halloween bij juf Ann

De klas van juf Ann H. heeft prachtige Halloween verlichting gemaakt uit bieten. Ze sneden er de typische griezelige kopjes uit en hadden zo een prachtige decoratie voor in de tuin! (DL)



Zwemmen met Meester Jordi

De leerlingen gaan om de twee weken zwemmen, waar ze ingedeeld worden in verschillende groepjes, afhankelijk van hoe goed ze al kunnen zwemmen. De beste zwemmers gaan het grote zwembad in om verder te oefenen. De kinderen die het nog wat moeilijker hebben gaan samen met meester Jordi in het kleine badje waar ze de goede bewegingen leren maken en zo de nodige durf en zwemvaardigheid krijgen om in het grote bad te gaan. (DL)



Griezelen bij juf Jill

Daar komen ze aan, Alles d'erop en d'eraan
Op straat liggen pompoenen, ze lijken wel te zoenen,
Heksen, vampieren, spoken en zombies,
O, wat zijn ze toch verschrikkelijk vies,
Alle mensen rennen weg, maar ze hebben dikke pech,
Alle griezels zijn daar, het is Halloween, dus feesten maar!(JM)



Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede

Maandag, 17 oktober was voor vele leerlingen van het MPIGO "De Vloedlijn" een spannende dag. 's Morgens trokken ze naar het Gerechtsplein waar ze deelnamen aan de verschillende workshops georganiseerd door de werkgroep '17 oktober' Oostende want ook in hun school groeit de aandacht voor armoede. Daarna wachtten ze de uitslag van de teken- en knutselwedstrijd af. Ze hadden immers hard gewerkt aan een kunstwerk over sport en ontspanning. Groot was hun blijdschap toen ze vernamen dat ze de 1ste en 2de prijs in de wacht sleepten! Een mooie beloning voor hun inspanning. Proficiat aan alle kinderen van de klas van juf Arlette en juf Linda!! (LL)