

## Coöperatief Plagen & Pesten

De klassen van meester David en juf Emily werkten een themadag rond plagen en pesten. De dag startte met een rondje coöperatief leren, de leerlingen maakten hier een tijdje gele-



den reeds kennis mee in de lessen rekenen en met de zogemethode" 4 worden gen een opeel aan werken, daarna werden alle individuele resultaten van de

groepsleden naast elkaar gelegd, werd er overlegd en afgewogen om tot een gezamenlijke stelling te komen. De leerlingen kregen als opdracht om verschillen tussen plagen en pesten te zoeken en te bespreken. De climax van de dag was de film BenX. Veel leerlingen waren nogal geschokt om te zien wat pestgedrag voor gevolgen kan hebben! Het was ongetwijfeld een boeiende en leerrijke dag! (DL)



### Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny

MPI De Vloedlijn  
 M. Sabbestraat 2  
 8400 Oostende  
 059/50 74 90  
 mpigo.baert@skynet.be  
 www.devloedlijn.be

taal. De leerlingen werkten naamde "Placemat— waarbij ze in groepjes van 3 of ingedeeld. De leerlingen krijdracht waar ze eerst individu-

## Directeur neemt deel aan fietsexamen



## Puzzel eens een boekenrek in één

Naar aanleiding van het project " **techniek is chiek**" mocht Joni Serlez samen met werkmans Dirk, een boekenrek in elkaar knutselen. Naar de vele nuttige tips van Dirk luisterde Joni aandachtig. Na heel wat denkwerk en planlezen slaagde Joni erin om het boekenrek gebruiksklaar te maken. Bovendien had de opdracht ook nog een sociaal aspect. Het boekenrek zal gebruikt worden door de kinderen van de anti-klas en dit om hun werkdozen in te stapelen. Door de combinatie van engagement, ruimtelijk inzicht, en techniek ontdekte Joni weer een nieuw positief stukje van zichzelf! (NC)



## Appelmoes

In de kleuterklas houden we ons eraan, dat woensdag gelijk staat aan fruitdag. De kinderen brengen zelf een stuk fruit mee van thuis en ook van tutti-frutti krijgen we wekelijks lekkere stukken fruit. We hadden een heleboel appels liggen in de klas en besloten appelmoes te maken. Kookactiviteiten vallen steeds in de smaak bij onze kleuters. De kinderen deden zoveel mogelijk zelf: appels schillen met dunschiller, met een speciaal appelmess de appels in partjes snijden, alles in kleine stukjes snijden, roeren in de pot en uiteraard ook alles opsmullen... (NV)



## Fietsbehendigheid

De kleuters vragen vaak: 'wanneer gaan we nog eens fietsen'. Ze vinden het fantastisch om vrij te fietsen. Op die manier leren ze rekening houden met elkaar en ontwikkelen ze hun fiets-



## Schip Ahoy!

1 Piratenmeisje en 6 stoere zeebonken... zo mochten we ons noemen na 2 weken werken rond het thema 'piraten'. Alles begon met een brief van kapitein éénoog. Hij gaf ons opdrachten om volwaardige piraten te worden. We maakten gepaste kledij, zochten schatten en probeerden die dan eerlijk te verdelen, ... U-



tervaard mocht een bezoek aan een piratenschip niet ontbreken, want hoe wonen piraten? De mercator gaf ons een mooi beeld van het leven op zee. Na een lange wandeling naar de mercator en terug en de trappen op en af op het schip, konden we ons bed wel goed gebruiken. Jawel in dromenland lijkt alles nog echter... (NV)

deren één voor één ook zeer bijzondere kinderen zijn, vond ik het een leuk idee om Elmer als nieuwe thema uit te werken. Allemaal 'olifanten'-dingen stonden er op het programma: olifanten tekenen, kleuren, tellen, woordjes vergelijken, ... Jonas had thuis een olifantenspel en bracht dit voor een dagje mee naar de klas. Ook dat was een bijzondere olifant, want hij blaast vlindertjes de lucht in via zijn slurf. Met een netje de vlindertjes vangen bleek niet zo eenvoudig te zijn, maar plezier hadden we zeker en vast. (NV)

vaardigheid verder, maar net zoals vorig schooljaar werden opnieuw verschillende fietsoefeningen opgesteld. Tussen kegels rijden, onder stokken door rijden, slalom tussen de kegels en zoveel meer. Enkelen van onze waaghalzen reden zelf over de kantelbrug. Ook al lukt het niet steeds van de eerst keer, we blijven proberen. Via deze weg willen we ook de leerlingen uit de klassen van meester Dimitri en juf Linda bedanken voor de schitterende begeleiding... (NV)



## Elmer de gekleurde olifant

Elmer is een olifant, maar niet zomaar een olifant, hij is heel bijzonder. Hij heeft allemaal verschillende keuren en dat maakt hem zo speciaal. Gezien onze kin-



## Aboriginals in De Vloedlijn

De klas van juf Michèle was op op het schoolfeest van 29 april in de ban van de Australische Aboriginals. Het muziekinstrument de 'didgeridoo' werd versierd met de traditionele tekentechniek 'dot painting' (schilderen in stippen). De didgeridoo bespelen vraagt heel wat oefening, vooral de ademhaling aanpassen is heel moeilijk, na heel wat oefenen mocht het resultaat er zijn. Nogmaals een dikke proficiat aan (van links naar rechts) Natacha, Diego, Agnetha, Jordi, Michaela, Jonathan en Jhonny! (MC)



## Rolstoelparcours in het thema "Handicaps" (SB)



## De kalender

Iedere morgen wordt in de klas van juf Martine en juf Corinne, de kalender besproken. De kinderen leerden de dagen van de week, de dagindeling, de datum, de maanden en de seizoenen. Ze kennen de weersymbolen al goed, echte weermannen in spe! (CP)



## [www.devloedlijn.be](http://www.devloedlijn.be)

Ook in de zomer blijft onze website online met o.a. de kleurenversie van deze schoolkrant! Zodat U de foto's nóg beter kunt bekijken en misschien ook eens kunt grasduinen in oude edities. (DL)

## Sfeerbeelden uit de les Crea (SB)



## Popcorn op familiefeest De Vloedlijn

De kinderen van juf Petra, Elke, Martine en Corinne zetten hun beste beentje voor tijdens het familiefeest. Ze dansten erop los op de muziek van popcorn en ...ze waren om te snoepen! (CP)



## Zwierige rokjes



Op 30 april was er De Vloedlijn goes classic. De klas van juf Emily ging terug in de tijd en bracht een medley van dansjes op de filmmuziek van Grease. De jongens traden op in stoere jeans en met veel gel in de haren. De meisjes verschenen op het podium in zelfgemaakte rokjes. "Enkele dagen voor het schoolfeest kwam de oma van onze juf langs. We moesten eerst onze

taille meten en dan de stof voor ons rokje op maat knippen. We naaiden elastieken in onze rokjes en een kanten zoom. Na enkele keren in onze vingers te prikken begon het al aardig te lukken! Uit de restjes van onze stof toverden we zelfs nog een haarband tevoorschijn. Ondertussen toonde 'marraine' hoe ze alles aan elkaar stikte met de naaimachine." Kjenta, Adaleeta, Axelle, Chelsea en Thaïsa waren dan ook apetrots dat ze mochten optreden in een eigen creatie! (EB)



## Ik krijg er de zenuwen van!

Tijdens ons W.O.-thema bekeken we het menselijk lichaam van dichterbij. We leerden dat je zenuwen er altijd zijn en niet enkel voor een grote toets of als iemand lastig is. We sloten ons thema af met een echt zenuwspel. De leerlingen van

juf Emily gingen in groepjes aan de slag met elektriciteitsdraad, striptangen, plankjes en nageltjes om een bibberspel te maken. Daarna moesten ze zelf ontdekken hoe ze ervoor konden zorgen dat een lampje brandde als je de metalen draad aanraakte. Al snel ontdekten de leerlingen dat ze het lampje, de batterij en de verschillende delen van het spel in een gesloten kring moesten verbinden. Daarna konden ze testen wie van de klas stalen zenuwen had. Elk groepje slaagde voor de test. (EB)



## Kleine Vloedlijn-bakkertjes

Op 20 mei gingen de kinderen van juf Elke en juf Corinne op bezoek naar de kinderboerderij 'de lange schuur' te Oostende. Ze konden er brood bakken en kennismaken met de boerderijdieren. Het is een leuke en leerrijke dag geworden en iedereen ging met een lekker broodje naar huis. (CP)



## Levende Zumba—legende in de Vloedlijn

Op donderdag 17 juni had De Vloedlijn de eer om een échte levende Zumba—legende te mogen ontvangen! De mysterieuze spring in het veld kwam met volle overtuiging en overgave een intensieve zumba—initiatie geven aan de leerlingen van De Vloedlijn! Naar verluidt, heeft zowel het publiek als de geheimzinnige instructrice met volle teugen genoten van deze overheerlijke, sportieve sensatie! (DL)



ALPRO soya zorgde ervoor dat de deelnemers en begeleiders van de 3-daagse fietstocht elke dag een voedzaam drankje kregen om weer op krachten te komen! De melk met banaan, chocolade of vanille werd door iedereen gemaakt. Heel erg bedankt Jeroen Vergote (broer van juf Nele) om ons de drankjes van ALPRO soya te bezorgen!

### 3—Daagse Fietstocht

Op 16 juni popelden heel wat kinderen om op de fiets te kunnen springen en te vertrekken richting "Hoogveld".



Na het opladen van de reservefietsen en handbagage in de bezemwagen en de valiezen in de grote bus zwaaiden de directeur en juf Jessie met haar klas ons uit. Stel je voor: 3 dagen fietsen, samen overnachten, samen genieten. Gespannen verwachtingen alom! Op school werden in de loop van het jaar tal van fietsactiviteiten georganiseerd. De kinderen oefenden hun fietsvaardigheid, legden fietsproeven af en verkeerssituaties werden besproken. Met fietshelmen en hesjes en met de extra begeleiding van juf Anouchka, meester Niek en meester John en met de hulp van een fox trokken we op weg. Een sliert van 5 oranje hesjes en 20 gele hesjes van voor naar achter. De bezemwagen achter de groep met trouwe chauffeur meester Roland aan het stuur. We volgden goed uitgestippelde autoluwe wegen. Een stevige windkracht vergezelde ons de hele trip. Na 56 km en de nodige rustmomenten kwamen we in Zedelgem aan, op het kasteeldomein "Hoogveld". Nu vlug valiezen uitgepakt en bedje gemaakt! Met reuzenhonger ging iedereen daarna aan tafel. Terwijl de kinderen zich mochten uitleven op de speeltuin en juf Valery, die een handje kwam toesteken om een oogje in het zeil te houden, maakten een vampier (meester Dimitri), een zwarte weduwe (juf Linda), een duivel (juf Anouchka), graaf Dracula (meester John), een geraamte (meester Niek) zich klaar voor een spannend avondspel. Later kwamen een bloedheks (juf Betty) en een verschrikkelijke weerwolf (wie zou dat geweest zijn? Jawel meester Jordi), een barones (juf Valery) en een droezel (juf Patricia) het spel versterken. Na een spannend, griezelig verhaal zochten de kinderen in groepjes van twee die figuren op in het bos. Pas na het slagen in een proef kon ieder koppel telkens een zegel krijgen waarmee ze een stuk van de kaart konden kopen waarmee ze de zilveren dolk konden vinden om de weerwolf te doden. De weerwolf maakte het iedereen extra moeilijk door het bos onveilig te maken. Op het pikdonkere domein verlicht met grote kaarsen, zaklampen en fakkels werd later op de avond – na veel uren, geroep, gelach en getier – de dolk gevonden. Nadien deed iedereen zich te goed aan een hapje en een drankje. 's Anderendaags, verzamelde iedereen weer voor een dagtrip naar het Bulskampveld. In het grote bos, werden de lekkere lunchpakketten – door het personeel van het internaat gemaakt (bedankt meneer Fernand!) – algauw 'soldaat gemaakt'. Bij de oriëntatieweg volgden de kinderen per twee een parcours met de kaart dwars door het bos. Verschillende natuuropdrachten moesten vervuld worden vooraleer ze getraceerd werden op een lekker hoeve-ijsje. De directeur en juf Arlette brachten ons tijdens de avondmaaltijd een bezoekje. Ze wilden dolgraag alle verhalen van de kinderen horen. Na frietjes, sla, vol au vent, en een yoghurt als dessert maakte iedereen zich klaar voor een spannende quiz die afgesloten werd met een gezellige fuif. De vrijdagmorgen, na het ontbijt, werd er spijtig genoeg weer ingepakt. Alles werd opgeruimd en met spijt in het hart weer opgeladen. De mama van Livius (een oudleerling) en de oma van Niels (uit de klas van juf Emily) arriveerden samen met juf Anita om ons logement op te frissen. Meester Jan was zo vriendelijk hen te brengen naar Hoogveld. Een ferme klus werd ons uit handen genomen! Nog een foto van de groep en terug op weg. Iedereen hield zich enorm kranig en fietste weer een 50-tal km over rustige boerenwegels, langs bospaden, over weideweggetjes, grintpaden, zandwegels. Bij onze aankomst werd er gewuifd en geroepen! De directeur en alle begeleiders waren gelukkig dat iedereen weer veilig thuis aangekomen was. Het einde van een hele fijne driedaagse! Een heel speciale proficiat voor alle kinderen van de groep die bewezen hebben dat ze meer dan 150 km fietsen en een bosloop van ± 10 km heel gemakkelijk aankunnen! (LL)

### Fietsexamen

Op het fietsexamen van de stad Oostende van 7 mei 2010 behaalde onze school de 4de plaats in de rij van meer dan 20 scholen. Als eerste school van het gemeenschapsonderwijs! Onze deelnemers verdienen een daverend applaus. We zijn dan ook apetrots op hun prestaties! Van alle deelnemende scholen waren er slechts 10 leerlingen die een volledig foutloos parcours fietsten. Chloë Hennebert van de klas van juf Linda was daar een van. Ze werd tijdens een receptie op het stadhuis samen met de andere 9 winnaars gevierd. Ze kreeg naast de fietsbel die iedere deelnemende leerling kreeg een extra prijs, een fietshelm. (LL)



## Internationale Vliegerwedstrijd

PE 5 nam deel aan Lotto Kites International vliegerwedstrijd en sleepte de eerste prijs in de wacht. We vervaardigden een vlieger van takken en krantenpapier. Dit in het kader van MOS. Het resultaat mocht gezien zijn! Het werd een grote vlieger met mobiel effect, doordat de kleinere vliegers eraan kwamen te hangen. De prijs die gewonnen werd was een workshop vliegers maken. Deze workshop zal doorgaan op 24 juni. De vliegers worden later die dag op het strand van

Oostende getest. (JM)

## Muzisch aan de slag!

Donderdagmorgen 27 mei trok de klas van juf Annelies naar een school in Ruddervoorde om de eerste sessie van het project MUSINC bij te wonen. En wat zagen we daar? Een vreemde eend in de bijt? Nee

hoor, dat was Lolly; hij ziet er een beetje raar uit, maar toch moeten we hem een kans geven. Mag hij meedansen? Ja!!! We schudden ons lijf los met een lachdans en een opwarming op Afrikaanse ritmes. Vervolgens liepen we een muziekstafette die niet enkel geschikt was voor de vlugge vogels: alle instrumenten dienden op een bepaalde en correcte manier bespeeld te worden. Hierna stond een muziekingo op het programma: populaire kinderliedjes, dansjes en veel voorkomende geluiden werden afgespeeld: het groepje dat de tekening in zijn bezit had, diende deze om te draaien. Als afsluiter toonde Lolly ons zijn danskunsten en leerde hij ons de enige echte MUSINCdans aan! Op dinsdagmorgen 1 juni bracht De Kiem Ruddervoorde dan een bezoekje aan onze school. We startten met heel eenvoudige, maar vooral grappige bewegingsoefeningen op dansbare deuntje. Beide scholen stelden ook hun optreden van het schoolfeest aan elkaar voor. Als afsluiter dansten we de MUSINCdans: en hier komt...SUPERMAN! (AU)



soorten ballonnen deinden. Het werd een ware zeeslag, maar een superleuke afsluiter van een superleuke voormiddag! (AU)



## Strand—en volksspelendag

Na een verwachtingsvolle busrit kwamen we aan op de dijk in Oostende. Onder de Venetiaanse Galerijen waren er tal van verschillende volksspelen uitgesteld, die we met veel enthousiasme wilden verkennen. Gooien met pittenzakjes, blazen tegen knickers, met grote kracht stoffen kikers in de lucht laten jumpen, wat hadden we plezier. Nadat we ons lunchpakket verorberden in het zalige lentesonnetje, stapten we vrolijk naar de strandspelen. Op het strand trotseerden we de felle wind en genoten met volle teugen van de sportactiviteiten. Ravotten in het zand, zware ballen weggooien in een hoepel, met zeewater heel voorzichtig door het zand ploeteren om een fles zo vlug mogelijk te vullen, we zouden dit wel alle dagen willen doen. Jammer genoeg kwam er aan deze toffe, zonnige, maar winderige dag ook weer een einde. Moe, maar tevreden, keerden we terug schoolwaarts. (JM)



## Een wel heel speciale kermis

Op dinsdag 30 maart brachten de klassen van juf Jill en juf Annelies een bezoekje aan de sporthal te Gistel. We ontdekten er een waar ballonnenfestijn! Post 1 was een hindernissenparcours die we eerst te voet verkenden en dan met een ballon in de hand. Als echte para's rolden we, sprongen we en slopen we! Onze balvaardigheid werd getest met ballonnen in verschillende groottes. Ons hele lijf gooiden we in de strijd om onze ballon op allerlei mogelijke manieren in de lucht te houden. Wie daar niet in slaagde, moest op de grond gaan liggen. Bij post 3 deed onze ballon dienst als pingpongballetje. Ook de juffen werden ingeschakeld om een ballonnentoernooi-

tje te spelen en ra ra ra ... wie was er aan de winnende hand toen het signaal klonk om door te schuiven? De laatste attractie van de ballonnenkermis bestond uit twee grote parachutes waarop allerlei

soorten ballonnen deinden. Het werd een ware zeeslag, maar een superleuke afsluiter van een superleuke voormiddag! (AU)



## Schoolreis De Zandkorrel

Op dinsdag 15 juni mochten we met de volledige school naar het Boudewijnpark te Brugge. Eenmaal in het park werden de groepen opgesplitst. We vertrokken naar de eerste attractie: "de paardenmolen. Het was een rustig begin. Daarna gingen we verder naar de roetsbaan. Dit was dolle pret.

Na al deze emoties kwamen tot rust bij de dolfijnen. Na de lunch gingen we verder op ontdekking. We hebben nog heel wat attracties uitgeprobeerd. We zijn ook nog een kijkje gaan nemen bij de zeehonden. Toen was

het tijd om terug te keren. Het was een leuke schoolreis! ( SC, JM en AU)

## Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny  
Coördinator: Mevr. A. Verleye  
MPI De Zandkorrel  
J. Boedtslaan 14  
8480 Eernegem  
059/29 93 08  
mpigo.eernegem@skynet.be  
www.mpidezandkorrel.be

## Eernegemse Piraten

De leerlingen uit de klas van juf Sofie M. hebben gewerkt rond het thema piraten. Ze zijn op bezoek geweest bij Woeste Willem, hebben piratenliederen geleerd en hebben een echte piratenboot gebouwd in de klas. Zoals echte piraten weten we nu het roer zijn, de boeg, het anker en natuurlijk ook de schat! Piraten drinken graag rum, maar onze piraatjes hebben een eigen piraten-drink gemaakt met lekkere bananen en yoghurt en sinaasappelsap. Ahoi landrotten, vakantie in zicht!  
(SM)



## Communies

Op 12 juni deden Sophie Demeulemeester, Jason Handschoewerker, Gianni Lagast, Shakira Van Dingenen uit De Zandkorrel hun Eerste Communie in de Sint - Janskerk. Kathiana en Glenn Cools, Kitana en Glenn Crombez en Jana Decoster deden hun Heilig Vormsel op hun eigen parochie. We wensen alle leerlingen van harte proficiat! (DW)

## Kippen in De Zandkorel

Op 26 mei brachten de kinderen van de klas van juf Julie en meester Franky een bezoek aan de markt. We gingen er om een niet alledaagse 'boodschap', we hadden een missie: kippen kopen! Geen geurende kippen aan 't spit, neen, 3 levende kippen! We moesten wel de giërende regen trotseren om onze missie te doen slagen. Er was geen kat op de markt te zien, maar tegen half tien stonden we al aan het kippenkraam. We kregen er deskundige uitleg van de marktkraamster over kippen, wat ze eten, hoe ze te verzorgen, welke rassen. Het transport was eveneens speciaal, drie kippen op de lijnbus zie je nu ook niet elke dag. De klas van juf Edith deed het voorbereidend werk, ze timmerden het kippenhok in elkaar en berekenden welke materialen nodig waren en welke ruimte drie kippen nodig hebben om zich vrank en vrij te voelen. De kippenren werd door de hulp van leerkrachten en sympathisanten in elkaar gezet, waarvoor hartelijk Dank! Ondertussen huppelen de kippen rond in hun nieuwe villa met aanpalende tuin. Op 14 juni werden er 'kipverkiezingen' op school gehouden, elke klas gaf drie namen op, deze werden op een verkiezingslijst geplaatst en elke klas, juf en meester bracht zijn of haar stem uit. De overwinnaars zijn: Lisa, Stinky en Furby! (FD)

