

Het Vloednieuws

Jaargang 7, Editie 2

Hij Komt! Hij Komt!

Na een weekje enthousiast te oefenen aan ons dansje was het eindelijk zover;



de Sint komt aan op de school! Eerst zongen alle kinderen enthousiast mee in de grote zaal, daarna kwam hij op bezoek in de klassen.

Terwijl wij wachtten tot het onze beurt was mochten we op bezoek bij een echte clown. Nordin mocht daar het beste van zichzelf geven als assistent! Goed gedaan! Dan was het eindelijk zover, de Sint was onderweg naar onze klas. We deden ons dansje en mochten om beurt bij de Sint komen. Hij had hier en daar wat opmerkingen, maar de kinderen beloofden flink te zijn. Dat beloofd een leuk vervolg te worden van het schooljaar, vol brave kindjes! (EM/PK)

Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny

MPI De Vloedlijn
M. Sabbestraat 2
8400 Oostende
059/50 74 90
mpigo.baert@skynet.be
www.devloedlijn.be



Computerles

Omdat er in de klas van juf Michèle maar 1 computer staat, gaan we soms naar het computerlokaal. Daar hebben we elk ons eigen scherm, toetsbord en muis. Zo oefenen we eens op een andere manier rekenen en taal in. Juf Katrien (onze kinesiste) komt een handje toesteken. Terwijl juf begeleidt bij de oefeningen, let juf Katrien dan op een goede zithouding en op het juist hanteren van de muis. En de laatste 10 minuutjes mogen we dan een spelletje doen (als we tijdens de les flink ons best deden uiteraard) (MC)



Hobbykok

Van maandag 22 november tot en met vrijdag 26 november werkte de ganse school mee aan het project "Fit en gezond". De klas van Juf Nadine en Juf Christine namen

alvast een fitte en vooral een gezonde start. Tijdens de kooklessen maakte iedereen onder begeleiding een "broodje gezond". Met heel eenvoudige ingrediënten tover-

den we een echte lekkernij. Bovendien slaagden sommige leerlingen erin om van hun broodje een echt kunstwerkje te maken. Gezond eten hoeft niet altijd "warm" te zijn was het besluit van onze kookactiviteit. Warm of koud, als het maar gezond is, zeggen de juffen! (NC)



Eén uur dirigent

In de auti-klas van Juf Nadine leren de kinderen "zien met hun oren". Deze muzieklessen worden gegeven door Meester Jef die verbonden is aan het conservatorium. Hij leidt op onze school een project rond muziek bij kinderen met autisme. Op woensdag 8 december had meester Jef een echte dirigentstok mee. Hij leerde de kinderen het gevoel van ritme, toon en beats in de muziek. En dirigent Dylan? Hij genoot zichtbaar om eventjes de juiste maat aan te geven. (NC)



Sinterklaas op school

Ook Jonas, Jason en Yjana waren er op twee december met hun stoere pietenhoed op, helemaal klaar voor om bij de Sint aan te kloppen. De Sint las voor uit zijn dik boek. Het voorbije jaar waren we meestal flink, maar soms ook een keer stout. We beloofden dat we nooit meer stout zouden zijn. Niettemin kregen we van de lieve Sint mooie geschenken, voor de jongens een gezelschapsspel en voor de meisjes een tasje met briefpapier met een mooie pen er bij. Dank U wel lieve Sint, tot volgend jaar en een goede terugreis naar Spanje! (MC)



Tip-Toe

Tijdens de 'tip-toe'-sportdag te Blankenberge op 9 december konden we ons eens goed uitleven in 4 paleizen. We namen deel aan het circuspaleis, het spelenpaleis, het danspaleis en het springpaleis. In het circuspaleis leerden we allerlei trucjes met ballen, sjaaltjes, stokken, kegels en borden. Dan mochten we dit allemaal zelf eens uitproberen. Op de foto zien we Badr uit de klas van juf Michèle, die er in slaagde om op elke wijsvinger een bord draaiende te houden. Goed gedaan hoor van die jongleur in spé. (MC)

de voorpagina, tekeningen maken en de tekst verzinnen zodat we een echt boekje konden maken. De drie groepjes gingen aan het werk en het resultaat mocht gezien worden. De juf maakte een afspraak met juf Nele om de kleutertjes te verrassen met een voorleesmoment. Om beurt las iemand uit onze groep het zelfgemaakte boekje voor. Zowel de kleutertjes als wijzelf vonden het een fijn moment en zeker voor herhaling vatbaar. Wie ook ons boekje eens wil lenen, die kan het komen afhalen in de klas van juf Jessie, misschien tot dan. (JDC)

Voorlezen bij kleuters

In de lessen "leren leren", werkten we allemaal in groepjes om een kleuterboekje te maken. We kregen een opdrachtliche en moesten zelf een verhaal verzinnen. Hier bleef het echter niet bij, we moesten een ontwerp maken voor



Zespri-stickers

Wat allemaal begon met het sparen van zespri-stickers voor ballen, liep uit tot inzamelen van stickers voor kiwi-dosjes en lepeltjes. De kinderen uit de klas waren enorm gemotiveerd en brachten zeer regelmatig kiwi's en bijhorende stickers mee. Als we nu kiwi's meebrengen naar de klas kunnen die bewaard worden in speciale dosjes en met echte zespri-lepeltjes opgegeten worden. Leuk toch... en het is nog gezond ook. (NV)



Sinterklaas Ka-poentje

Een thema waar de kleuters lang naar uitkeken. We leerden de attributen van de sint kennen en konden ons ook, in de poppenhoek, tot sint verkleden. Uiteraard hoort ook zwarte piet erbij. De zak werd met allerlei spullen gevuld. Een aftelkalender van zwarte pieten gaf ons meer inzicht in de tijd !!! 'Nog ... keer slapen en dan komt Sinterklaas naar de klas'. De nacht van woensdag op donderdag kwam Hij reeds langs met speel-



goed voor in de klas. De pieten hadden zich blijkbaar goed geamuseerd, want alle stoelen stonden op elkaar gestapeld. EN één van de zwarte pieten was zijn muts zelfs vergeten in de klas... Die mochten we houden van Sinterklaas!! (NV)

Tip-Toe

De klas van juf Nadine kon door omstandigheden niet naar de tip-toedag gaan. Uiteraard moet ons geen 2 keer gevraagd worden of we in hun plaats willen gaan. Met onze sportschoenen aan en een lunchpakket in de rugzak vertrokken we richting Blankenberge. Een start van een prachtig dag. Experimenteren met circustechnieken, dansen, omloop doorlopen, spelletjes met de parachute, ... Fantastisch! Als de kinderen op het einde van de dag vragen 'we moeten toch nog niet naar school?', dan hebben ze zich toch enorm geamuseerd. Tijdens de terugweg was het toch opvallend stil op de bus. Uitgeput, maar voldaan. (NV)



Vol Vitamines

Tijdens het project 'fitted school', bestudeerden we in de kleuterklas de groentjes van dichterbij. Allerlei groentjes voelen, ruiken, proeven... Ook groenten en fruit onderscheiden of groentenmannetjes stempelen bij juf Sarah. Op donderdag stapten we richting markt, waar we heel wat groentenkraampjes zagen en de nodige groenten kochten. Op vrijdag wisten en sneden we de groenten voor een heerlijke soep. Uiteraard mochten de balletjes niet ontbreken. Heerlijk. (NV)



Sneeuwpret

Ook al veroorzaakt de sneeuw wat problemen op de wegen, het zorgt ook voor heel wat plezier. Ingeduffeld met sjaal, handschoenen en dikke jas gingen we naar buiten. Sneeuwballen maken en de juf bekogelen, zorgde voor heel wat lachende gezichten, alsook vooruitgetrokken worden op de slee. Hiervoor moesten de kinderen echt samenwerken, want alleen bleek het niet zo eenvoudig te zijn. Na de sneeuwpret, hoorde het opwarmen bij de verwarming er natuurlijk ook bij. Mooi zicht al die handschoentjes op een rij. (NV)



Sinterklaas op school

Op 2 december 2010 kwam De Sint naar school. Wij hadden een hele week geoefend

voor ons gedichtje, ook de sinterklaasliedjes hadden we een paar keer opnieuw gezongen. We waren er klaar voor. Die dag kwam de sint aan met zijn 3 hulppieten. Nadat hij de kleuters had bezocht, kwam hij naar onze gang. Vol spanning zaten we in de klas te wachten tot hij kwam; Voor de zekerheid oefenden we nog een keer ons gedicht. En dan hoorden we voetstappen in de gang. De juf keek voorzichtig maar zag dat het de poetsvrouwen waren... Toen hoorden we nog eens voetstappen en ook gebabbel. De juf keek nog eens en zag dat De Sint er aan kwam. We nodigden hem uit in onze klas, hij mocht zelfs op de stoel van juf Jolien zitten en dan zegden we ons gedichtje op. Daarna mochten we om beurt bij de sint en kregen we onze geschenken. (NVH)



Het Zandkorreltje



Jaargang 7, Editie 2

Moeder Natuur

Op vrijdag 19 november werd het domein van de Zandkorrel onder 'groene' handen genomen. De klassen van juf Evelyne, meester Franky en meester Bart stonden in voor de aanplanting van 480 haagjes en diverse soorten struiken. Een heus karwei, gelukkig werden we met raad en daad bijgestaan door enkele



een fotoshoot voor diverse kranten ging-slag. In het verleden werkten we reeds samen met Regionaal Landschap Houtland, de Provincie West-Vlaanderen en sinds kort met Loca Labora. Ook deze keer konden we niet enkel rekenen op een financiële rug-gesteun, in het veldwerk kwam Dieter Willems (Regionaal Landschap Houtland) ons bijstaan met deskundig advies en mankracht. Het accent lag op het aanplanten van inheemse planten, struiken en bomen, deze trekken op hun beurt vogels, vlinders en insecten aan, zo wordt de eigenheid van de streek in ere gehouden. Op hun beurt levert dit terug 'leer-voer' aan voor in de klaspraktijk (vb. maken van vlierbessensiroop, welke soorten vogels worden aangetrokken, de windrichtingen...). Vooraf werden praktische opdrachten uitgevoerd. Het opmeten en onderverdelen van het terrein, het toekennen van de werkzones, de prijsberekening van het project, de plantafstanden tussen de hagen, het terrein ontdoen van zwerfvuil... een goede voorbereiding is reeds de helft van het werk. Dat de kinderen op school op een educatieve en ontspannende manier de dag beleefden mogen we enerzijds danken aan onze groene projecten in het verleden (ervaring doet leren) anderzijds is de hulp bij dergelijke duurzame en 'groene' doelen niet mogelijk zonder de steun van diverse organisaties, ouders en grootouders! Hartelijk Dank! (FD)

Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny
Coördinator: Mevr. A. Verleye
MPI De Zandkorrel
J. Boedtslaan 14
8480 Eernegem
059/29 93 08
mpigo.eernegem@skynet.be
www.mpidezandkorrel.be

ouders en grootouders. Na-gen we met z'n allen aan de

In de Weer voor Sfeer

Vrijdagmiddag 3 december deden de kinderen van juf Annelies en Berre, Mia en Lars uit de klas van juf Sofie M. een merkwaardige ontdekking in het kippenhok. Ze vonden er een reuzenei: groen met rode spikkels. Wie zou dit daar nu gelegd hebben? De dinosaurïërs zijn toch al lang uitgestorven? We legden ons oor te luisteren en meenden iets te horen. We konden onze nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en besloten de natuur een handje te helpen door het ei open te maken. En wie piepte eruit tevoorschijn? Een toch wel zeer rare rode vogel met een paarse strik die naar de naam Toeka luistert. Toeka wist niet goed of hij wel welkom was, de andere vogels zouden hem zeker uitlachen omdat hij er zo raar uitzag. Maar Mia wist te vertellen dat op onze school iedereen welkom is, hoe je er ook uitziet! De kerstperiode is een uitstekende periode om te werken rond gezelligheid, sfeer, plezier, ... en Toeka wil ons hierbij een handje helpen! Welke leuke plannen Toeka voor ons nog allemaal in petto heeft, komen jullie te weten van de kinderen. (AU)



Het Sint Feest

Het was woensdag 1 december. Wij kwamen in school met de bus. Van school gingen wij naar de bus toe. Met de bus naar de feestzaal! In de feestzaal kleedden wij ons om. Wij gingen dan op onze stoel zitten. Wij zongen en dansten! En wij wachtten op de Sint en piet. Wij zongen een Sint-lied. EN daar was hij dan: de Sint en zijn Zwarte Piet! Wij toonden ons dansje voor de Sint en zijn Piet. Het was prachtig!

