

Openmonumentendag Junior



In het kader van de lessen wereldoriëntatie gingen de klassen van juf Jessie, juf Annick, juf Charlotte en meester David op uitstap naar Walraversyde. Walraversyde is een middeleeuws vissersdorp. We leerden er allerlei dingen...Zo leerden we middeleeuwse spelletjes spelen, maar ook dat eten bewaren in die tijd heel wat meer vergde dan vandaag! We leerden ook wol spinnen, maar wat we vooral onthouden hebben is dat het leven toen veel harder en moeilijker was dan nu! (DL)

Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny
 MPI De Vloedlijn
 M. Sabbestraat 2
 8400 Oostende
 059/50 74 90
 mpigo.baert@skynet.be
 www.devloedlijn.be



Filmfestival

Ter voorbereiding op de lessen sociaal—emotionele ontwikkeling gingen de kinderen uit de klassen van juf Jessie, juf Annick, juf Charlotte en meester David naar het filmfestival. Daar werd de film Milo vertoond. Milo is een jongen die "anders" is. We leerden dat eigenlijk iedereen anders is en dat dat net goed is! (DL)



Afspraken maken

In de klas bij meester David moesten de leerlingen aan het begin van het schooljaar samen met hun klasgenoten nadenken over de afspraken die nodig zijn in een klas. Zo moesten ze met hun vrienden afspreken wat wel en niet mag. Iedereen moest zijn steentje bijdragen. En zeg nu zelf, wat is er leuker dan zelf de regels bepalen. (DL)

Malus in De Grote Post

Ook het theaterstuk Malus stond volledig in het teken van "anders zijn". Malus is een jongen die het wat moeilijker heeft met leren, en op het eind van het theaterstuk groeit er zelfs een appelboom op zijn hoofd! Maar Malus bewijst dat anders zijn zo zijn voordelen heeft! (DL)



Leren op de computer maakt leren extra leuk!

Dat de computer meer is dan een leuk speeltje dat hebben de kinderen uit de klas van meester David nu wel geleerd! Heel regelmatig moeten zij namelijk dingen die ze leerden in de klas inoefenen op de klascomputers, en geef toe...Spelend leren...dat maakt leren toch éxtra fun!(DL)



Wij dat is iedereen!

In de type-2 klas van Juf Nadine hebben we dit schooljaar een nieuw jaarproject. "HET WIJ-GEVOEL". De kinderen maakten hierover een mind-map. Hierdoor werd heel wat moois over het onderwerp bespreekbaar gemaakt. Onderwerpen als armoede, feesten, familie, dieren-dag, liefde en nog zoveel meer kwamen aan bod. Tijdens deze WIJ-lessen leren de kinderen dat je niet enkel aan jezelf moet denken. Dat je niet alleen bent op de wereld en moet rekening houden met de ander. Opkomen voor de zwakken konden we ervaren via de toneelvoorstelling "Malus". Deze toneelvoorstelling was voor ons toch wel een confrontatie met de harde "Wij-Wereld" rondom ons. Wij beloven het beter te doen...Vanaf nu! Op het einde van ons WIJ-PROJECT zullen de kinderen uit de klas van Juf Nadine zich alvast verdraagzamer en behulpzamer tegenover anderen opstellen. (NC)



Techniek

Tijdens onze lessen techniek vlogen we er direct goed in. We maken een lamp. Na uitleg over hoe een stroomkring werkt, wat een schakelaar doet, veiligheid rond elektriciteit,... gingen we in 2 groepjes aan de slag. Met elk ons materiaal (een snoer, een schakelaar, een lamp, een kistje, een stekker en een lamphouder) knutselden we de lamp in elkaar. Draad moest worden gestript, kleine vijsje werden aangegeven,... Een leuke karwei met een

prachtig resultaat. De sfeerlampjes zijn te bewonderen in onze klas! (JVDB)

Appels en peren



Oktober is de maand waar appels en peren heerlijk hangen te blozen aan de fruitbomen.

We gingen dan ook naar de kinderboerderij om meer te weten te komen over het fruit. En nu we toch ook echte tuinders zijn, namen we een kijkje in de herfstige moestuin. Veel van de groenten werden reeds geoogst, maar we zagen nog courgettes, pompoenen en de kruidtuin bood ook nog veel lekkers. Natuurlijk werd er ook met heerlijke appels gekookt. We lazen hoeveelheden af, wogen het gewicht, mengden, roerden,... dat het een lieve lust was. De broodtaart van Malus lukte fantastisch en smaakte naar meer. (JVDB)

Meer foto's

Op onze website www.devloedlijn.be zijn meer foto's terug te vinden bij héél veel van onze artikels! Dus, surf naar de schoolsite en ontdek of jij er ook tussen staat!! (DL)

Carré Confiture

Bij juf Christine en juf Michèle wordt er in de kookles veel geoefend op het schillen, dunschillen en snijden van fruit en groenten. Deze keer gebruikten we appels om dit te doen. De kleingesneden stukjes appel verwerkten we in een appeltaart. Voor Jens mag er geen enkel stukje appel meer overblijven in de pot, alles moet in de bakvorm die we intussen bedekten met bladerdeeg.

Nu nog strookjes deeg erop schikken, de oven in en we hebben een 'reuze-carré-confiture'. Lekker smullen! Naast Jens zien we op de foto ook nog Jelle, Shana, Gianni, Jorbi en Dylan. (MC)



Smullen maar!

Op donderdag 10 oktober 2013 zijn we met de klassen van juf Jennifer en juf Nathalie naar de winkel geweest achter onze ingrediënten. We hebben ons boodschappenlijstje gevolgd en alles in de kar gelegd. Aan de kassa heeft de juf betaald en heeft Killyan gecontroleerd als het teruggegeven geld correct was. 's Namiddags hebben we het recept aandachtig gelezen, al ons materiaal klaargelegd en klaargezet.



Om daarna onze ingrediënten correct af te meten of af te wegen. We hebben het deeg goed gemengd en daarna zijn we beginnen cakejes bakken in een cakejesmachine. We hadden in totaal 80 cakejes!! En ze waren zeer lekker!! (NVH)

Op verkenning in het bos

Op dinsdag 8 oktober 2013 trokken de klassen van juf Jennifer, juf Betty, juf Kimberley en juf Nathalie naar het Maria Hendrikapark van Oostende. Samen met Horizon Educatief hebben ze uitleg gekregen over het bos, bessen, de herfst, ... en tal van opdrachten uitgevoerd. Zo hebben ze geleerd welke bessen er niet giftig zijn en waarmee ze producten zoals confituur of thee maken. Ook was er een muzikale opdracht waarbij ze in groepjes dieren een partituur moesten volgen. Maar het leukste vonden ze op zoektocht mogen gaan in het bos naar blaadjes, kastanjes en andere interessante herfstdingen. (NVH)



Filmfestival



Op donderdag 12 september gingen de klassen van juf Nathalie, juf Ellen en juf Pascale naar het filmfesti-

val. We keken er naar de tekenfilm 'Ernest en Célestine'. Het

was een zeer mooi verhaal met hier en daar ook grappige fragmenten. Er zat ook een duidelijke boodschap achter het verhaal, namelijk dat je mag vriend zijn met wie je zelf wil. Echte vriendschap maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, sociale klasse, uiterlijk, In de klas deden we nog heel wat opdrachten over de tekenfilm. Zo voorspelden we eerst het verhaal en leerden we het verschil tussen een film en een tekenfilm. We leerden ook moeilijke woorden verklaren zoals regie, acteur, actrice, ... en we leerden de hoofdzaken uit het verhaal verwoorden. Ook mochten we achteraf een mooie tekening maken over de tekenfilm. Ernest en Célestine, een mooie tekenfilm en een aanrader voor jong en oud! (EC)

Aandacht Aandacht!

Beertje Knubbe heeft een zéér belangrijke mededeling: Alle kindjes vanaf 6 jaar kunnen dit jaar op zaterdag 15 maart hun krokusfeest vieren. Dit gaat door in vlc de geuzetorre! Heb je nog vragen? Je mag steeds eens bij juf Sarah of meester Kenny langskomen. Groetjes, Beertje Knubbe

Aandacht Aandacht!

Belangrijke mededeling voor alle vrijzinnige 12-jarigen! Jullie lentefeest gaat dit jaar door op zondag 18 mei in het Casino Kursaal in Oostende. Heb je nog vragen? Loop als de bliksem naar juf Sarah of meester Kenny!

Filmfestival

Op vrijdag 13 september gingen we met de kinderen van juf Nathalie, juf Jennifer, juf Kimberley en juf Betty naar de bioscoop. FFO 13, het film festival Oostende had plaats. We gingen met zijn allen eerst op de foto. Na de fotoshoot liepen we over de rode loper het gebouw binnen. Toen we in de zaal aankwamen zaten er al enkele andere kinderen. We hadden een uitstekende plaats namelijk in het midden van de zaal. Toen de lichten doofden, werd het spannend. Na een paar angstsalvo's begon de muziek te spelen en zagen we al enkele beelden van de acteurs. De film heette Brammetje Baas. Bram speelt niet de baas maar Baas is zijn familienaam. Brammetje Baas is een jongentje die heel veel fantasie heeft. Hij kan goed knutselen. Hij schrijft ook veel in zijn boek: Interessante uitvindingen. Hij springt graag op de trampoline. Kortom een leuk, gezond, speels jongentje. Maar Brammetje is vaak verstrooid. Daardoor heeft hij verschrikkelijk veel problemen op school met meester P. Vis. Brammetje wordt gestraft. Hij is echter boos, het boek waaruit hij moet schrijven, gooit hij op de kast. Natuurlijk krijgt hij spijt dat hij dat gedaan heeft. Op het moment dat hij op de kast zit om het boek te pakken komt de meester de klas binnen. Meester Vis is helemaal in paniek. Hij wil Brammetje zo vlug mogelijk van de kast hebben maar... de meester valt. Zijn been ligt heel raar. Meester Vis moet onmiddellijk geopereerd worden en is enkele maanden afwezig op school. Er komt een vervanger, gelukkig begrijpt hij hoe Brammetje is. Dan wordt alles leuker voor Brammetje. Hij bakt een taart voor meester Vis en verontschuldigt zich. Soms was de film erg leuk. Soms triestig. (BR)



Fruit en groenten in de functieklas

In de maand september hebben de leerlingen uit de klas van juf Sofie veel geleerd over fruit en groenten. Zo hebben ze geleerd wat de delen van een appel zijn: de schil, het klokhuis, de pitten en het steelkje. De klas is ook naar de appelboomgaard van de kinderboerderij geweest. Ze hebben daar niet alleen de appels in de bomen zien hangen, maar ook verschillende groenten in de moestuin. De leerlingen hebben ook een leuk liedje geleerd: kijk eens naar je appel, kijk eens naar je peer... (SD)



Op uitstap

Dit schooljaar begon alvast goed! De klassen van juf Edith en juf Elke gingen al twee keer op uitstap. De eerste keer gingen we naar het filmfestival naar de film: Lotte en de maansteen. Lotte beleefde de gekste dingen samen met haar vrienden. Deze uitstap was zo leuk dat we kort erna naar het Cultuurcentrum De grote Post gingen voor de theatervoorstelling Malus. Ook Malus beleefde de gekste dingen; zo groeide er opeens een appelboom op zijn hoofd. De kinderen genoten van deze beide uitstappen en dit smaakt beslist naar meer. (EM)



Het Zandkorreltje



Jaargang 10, Editie 1



Strapdag

Op 23 september 2013 was het 'Strapdag' in de Zandkorrel. Alle kinderen hebben toen gedanst op het 'Straplied'. Er werd hiervan een filmpje gemaakt en op de site van de 'Strapdag' gezet. Je kon via die site stemmen op het filmpje en op die manier kunnen wij met de school een wedstrijd winnen. Om wat meer stemmen te ronselen hebben we flyers gemaakt en deze gepost in de brievenbussen van Eernegem. De resultaten van de wedstrijd zijn nog niet bekend. Naar aanleiding van deze 'Strapdag' heeft de klas van PE 5 twee weken lang gewerkt rond het 'Thema verkeer'. In de klas werden er verschillende lessen rond verkeer gegeven, er werd een verkeerswandeling gehouden in Eernegem met een fotozoektocht en de kinderen hebben met eigen fietsen of fietsen van school op een zelfgemaakt fietsparcours gereden. (ES)

Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny
Coördinator: Mevr. A. Verleye
MPI De Zandkorrel
J. Boedtslaan 14
8480 Eernegem
059/29 93 08
mpigo.eernegem@skynet.be
www.mpidezandkorrel.be

Sleutelen in de garage

Binnen het thema verkeer namen we met onze klas deel aan de STRAPDAG (stappen en trappen in plaats van de wagen nemen) en we brachten eveneens een bezoek aan garage Cappon te Eernegem. Vooraf leerden we over de geschiedenis van de auto en de verschillende auto-onderdelen, ook een fietsparcours op de markt van Eernegem met aansluitend een verkeersquiz georganiseerd door de politie. Kouter stond op het programma. Kinderen wijzen op de talrijke gevaren in het verkeer is een noodzaak! Het bezoek aan de garage was de kers op de taart. We kregen een deskundige rondleiding in de werkplaats, het magazijn, de spuitcabine, de parking met nieuwe en geaccidenteerde auto's (Spectaculair!). Na de rondleiding mochten we zelf de handen uit de mouwen steken, een nieuwe autoband opleggen, banden oppompen, de materialen benoemen en hanteren, vetvlekken opdoen, ... het kwam allemaal aan bod! Tot slot kregen we als cadeautje een leuke sleutelhanger, van Citroën, jawel ... een beetje reclame mag zeker na deze geslaagde en leerrijke namiddag! En ... wie weet zit er wel een geboren automechanicien binnen onze PE? (FD)



Hippotherapie.

Sinds dit schooljaar zijn we gestart met hippotherapie. Therapie met paarden. De kinderen leren werken met paarden. Ze leren het dier verzorgen en ze leren er ook op rijden. De kleuters en de kinderen van de type 2 klas gaan elke vrijdagmiddag naar de paarden. Ze genieten van het contact met de paarden. Alle kinderen durven nu op het paard zitten. Soms moeten ze ook eens hun handen loslaten. Kinderen leren hun paard sturen naar een bepaald doel. Onze kinderen kijken er elk week naar uit om naar de paarden te gaan. Groetjes van de kleuters en kinderen uit de type 2 klas. (SC)

Info R.K. Godsdienst

Heilig Vormsel 2014: wie komt in aanmerking voor het H. Vormsel? De jongens en meisjes die in 2014 twaalf jaar worden en die minstens 2 opeenvolgende schooljaren de lessen godsdienst volgden op school. De ouders moeten zelf contact opnemen met de pastoor van hun parochie! Gelieve dit zo snel mogelijk te doen, STEL NIET UIT! Eerste Communie: zaterdag 24 mei om 10u30 in de Sint-Janskerk te Oostende. Alleen de kinderen die R.K. Godsdienst volgen en tenminste 7 of 8 jaar oud zijn, komen hiervoor in aanmerking. De ouders die wensen dat hun kind zijn/haar Eerste Communie doet, nemen zo vlug mogelijk contact op met de leerkracht godsdienst. (DW)

Vissen in de klas van PE 5

Naar aanleiding van 'Werelddierendag' op vrijdag 4 oktober 2013 hebben we vissen in de klas, namelijk goudvissen. De kinderen waren heel blij met onze nieuwe klasgenootjes. Samen hebben we namen bedacht voor de vissen. Na een stemming zijn de namen van de vissen 'Mario en Rudy' geworden. De kinderen moeten nu een heel schooljaar voor de vissen zorgen: eten geven, het aquarium verversen, ... Om goed voor Mario en Rudy te leren zorgen hebben de kinderen geleerd over 'De goudvis'. (ES)