

De **VLOEDLIJN**
Oostende M.P.I.G.O. De Haan

Gemeenschapsonderwijs

Het Vloednieuws

www.devloedlijn.be

M.P.I. De Vloedlijn
Maurits Sabbestraat 2
8400 Oostende
tel.: 059/50 74 90
e-mail: mpigo.baert@skynet.be

Derde jaargang: 1

27 Oktober 2006

Realisatie & Opmaak: David Loncke

Er werd zelfs een liedje van gemaakt...

We hebben er maandenlang naar uit gekeken, de koude winter wou maar eerst niet voorbij gaan. Traag en langzaam kropen de weken langs, maar eindelijk daar was ze toch, de zon... De nachten kort, de dagen lang, de ochtend vol van vogelzang... Maar wat gaat het vlug... Het zijn maar enkele woorden uit het liedje "t is weer voorbij, die mooie zomer". En ja... Het is al een tijdje achter de rug, de zomerse temperaturen, de lange dagen en avonden op terrasjes... Maar desondanks zijn wij allen blij dat het einde van de zomer meteen ook de aanvang van het nieuwe schooljaar met zich meebrengt, dat verzacht alvast de pijn van de zomer die ons verliet. (DL)

Kinderen en erfgoed très **IMPORTANT**

Op maandag 11 september trokken de klassen van juf Jessie, juf Ann en meester David naar Hangar 1. Welliswaar niet op te feesten of te fuisen, maar om er deel te nemen aan Monumentendag. Tijdens deze activiteit, maakten de leerlingen kennis met het erfgoed dat terug te vinden is in ons Oostendse havengebied. Bovendien kregen ze het principe van de hefboom, de katrol en nog veel meer uitgelegd en netjes geïllustreerd! We konden bij de douane binnen om een berg goederen te aanschouwen die het land niet in mogen. Een grote ivoren olifantentand, beeldjes waar drugs in verstopt zaten, nepspulletjes van Pokémon... Het hoogtepunt van de dag was ongetwijfeld toen we het dok werden overgezet met een echte vissersboot. (DL)



Mo(e)stuin in De Vloedlijn

De kinderen van "De Vloedlijn" te Oostende konden vorig jaar, mede door de steun van "De Landelijke Gilden" van start gaan met een echt tuintje. Op het einde van vorig schooljaar konden de kinderen al genieten van de eerste oogst van eigen bodem. Echte aardappeltjes gegroeid op bodem van De Vloedlijn!!! In de zomer is het tuintje wat links

blijven liggen gezien de kinderen (en ook de leerkrachten) met vakantie waren, maar nu, begin september zijn we met extra enthousiasme aan de slag gegaan om onze tuin plantklaar te maken! We zijn nieuwsgierig wat onze Vloedlijnlandbouw dit jaar brengen zal!!! (DL)



Info R.K.G.

Heilig Vormsel 2007

Wie komt in aanmerking voor het H. Vormsel?
De jongens en meisjes die geboren zijn in 1995 en die minstens twee opeenvolgende jaren de lessen godsdienst volgden op school. De ouders moeten zelf de aanvraag doen bij de pastoor van hun parochie. Gelieve dit zo vlug mogelijk te doen in de loop van de maand oktober. Stel niet uit! Door de wet op de privacy beschikt de parochie niet over een lijst van de twaalfjarigen. De leerkrachten R.K.godsdienst zijn steeds bereid om deze leerlingen te begeleiden en te bemoedigen tijdens de voorbereidingstijd op hun parochie.

Eerste Communie 2007

De Eerste Communie heeft plaats op zaterdag 2 juni 2007 in de Sint – Janskerk te Oostende. Alleen de kinderen die godsdienst volgen en tenminste 7 of 8 jaar oud zijn komen hiervoor in aanmerking. De ouders die wensen dat hun kind zijn/haar Eerste Communie doet, nemen zo vlug mogelijk contact op met de leerkracht R.K.godsdienst. (DW)



Nieuw schooljaar met Oscar

Oscar is de **emotie-pop** van onze school. Via Oscar leren we emoties juist benoemen en herkennen. We leren praten over problemen en conflicten. Dit doen we onder begeleiding van juf Joke. Bij het begin van het schooljaar leerden de kinderen zichzelf voorstellen aan Oscar. Oscar was dan ook zeer blij om na een lange vakantie de kinderen, de meesters en de juffen terug te zien. Dit zie je aan zijn blijde gezicht!!! Ook meester Nicolas kwam vertellen dat hij onder andere muziek en creales geeft in de autiklas en in de klas van Juf Christine. Bovendien geeft hij ook op woensdag, donderdag en vrijdag les aan de leerlingen van Juf Christine. De kinderen waren reuze enthousiast. En **OSCAR** zag dat het goed was!!! (NV - CD - NC)



Papierfabriek in De Vloedlijn

Op dinsdag 3 oktober werd MPIGO De Vloedlijn omgetoverd in een papierfabriek! De leerlingen leerden er in groepen hoe ze van drankkartons zelf gerecycleerd papier konden maken! Na een korte herhaling over sorteren van afval konden de kinderen aan de slag. Ze onderzochten de drankkartons nauwgezet en ontdekten dat zo'n karton gemaakt is uit verschillende lagen, plastic, karton en aluminiumfolie. Om alle laagjes van elkaar los te krijgen worden de drankkartons geweekt, het metaal en plastic eruit gehaald en het karton tot pulp verwerkt. Door in een zeeffe het water te laten uitlekken en daarna het water uit het blaadje te persen, verkregen alle leerlingen hun eigen stukje gerecycleerd papier! (DL)

Kunst op School

Vol enthousiasme storten de leerlingen van meester David, juf Ann en juf Jessie zich op het maken van een kunstwerk met waardeloos materiaal. (EE)



<http://www.devloedlijn.be>

Bezoek de vaste webstek van onze school! Daar komen geregeld foto's die genomen worden tijdens één van onze vele activiteiten! (DL)

Renovatie in De Vloedlijn

Zoals vele andere klassen werd ook de Opvang Klas in een nieuw kleurtje gestoken. De creatievelingen van het semi-internaat namen het lokaaltje onder handen, het werd dan ook een gezellige plek om te vertoeven voor de kinderen en de opvoeders. Dikke proficiat aan juf Lucie en juf Christel! Moge de leraarszaal net zo gezellig worden nadat de 2 opvoedsters daar klaar zijn! (CH)



Hoogste klassen naar Gravelines

Met de klas van meester Dimitri en juf Linda zijn we om 8.45u. met een luxe reisbus vertrokken naar Gravelines. Dat is een stadje in Noord – Frankrijk. Het is sedert de 17^{de} eeuw dat de oude stad er uit ziet als een vestingstad met stadspoorten. We kregen een boekje en konden op speurtocht in mooie natuurgebieden en op de versterkingen. Dan was het tijd voor een lekkere picknick. In de namiddag gingen we naar Campo Cobertizo. Daar hebben we leren schermen, hebben we soep gedronken, werd er een kanon afgeschoten, met penselen hebben we oude geschriften gemaakt en nog veel meer. Het was een zeer leerrijke dag en 's avonds keerden we moe terug. Om 17u20 kwamen we op school weer aan. (LL)



Knutselen met juf Christel

Pennenhouder

Dit heb je nodig

Oude potloden waarvan de punten steeds afbreken

Sterke lijm (geen Pritt)

Toiletrolletje

Bierviltje

Verf en penseel

Zo doe je het

Leg alle potloden volgens kleur of lengte bij elkaar

Verf het bierviltje

Bevestig het bierviltje onderaan de toiletrol met weinig lijm

Smeer de toiletrol in met lijm (weer weinig)

Plak de potloden op de toiletrol, zorg er wel voor dat ze onderaan op het bierviltje passen (helemaal rond)

Stop er nu je schrijfgerief, klaar is kees en je bureau is net!



Gemeenteraadsverkiezingen

Met de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar kon het natuurlijk niet nablijven, les i.v.m. verkiezingen, democratie en gemeenteraad... Als afsluiter van dit thema gingen de kinderen van de klassen van juf Jessie, juf Ann en meester David alles aan den lijve ondervinden en gingen op verkenning in het Oostendse stadhuis. Daar zagen we waar de gemeenteraad vergaderd, waar het College van Burgemeester en Schepenen overlegt en we bezochten ook de trouwzaal! (DL)



Deze stad werd rond de 18^{de} eeuw gebouwd. Gravelines was een versterkte stad van de Spanjaarden en werd verdedigd door Graaf Egmond. Om aan te vallen gebruikte men katapulten en musketten en kanonnen die met buskruit werkten. We hebben geschermd met degens, met katapulten geschoten naar een doel, onze naam met sierlijke, oude letters geschreven met een penseel en inkt, legersoep gegeten en wacht gelopen met de pieken net als echte piekeniers. Er werd de ganse tijd een kanon afgeschoten en we stonden onder het bevel van Graaf Egmond. Het was alleszins zeer leuk en interessant. (LL)



IN DE LERAARSKAMER



Action Zjoe Zjoe

Op de uitstap naar Action Zjoe Zjoe hebben we oude bekenden terug gezien. We gingen naar een voorstelling van een poppentheater. Het was een heel leuk verhaal. Eerst hebben we een tussendoortje genomen omdat we nog wat moesten wachten want de voorstelling ervoor was wat uitgelopen. Daarna mochten we in de zaal gaan zitten. We mochten kiezen bij wie we wilden zitten. Toen begon het theater. Er waren drie heren en een dame. Een van de heren vond was wel grappig want op een bepaald moment was het precies of hij mr. Bean na deed. Hij verkleetde zich dan ook nog in Homer Simpson. Dat Nemo zijn eigen wc had, was wel de beste grap van de hele voorstelling. Daarna gingen we eten en mochten we nog even spelen. (LL)



Foto bij artikel "Herfstuitstap"

Exotische Klanken en Ritmes

Wist je dat er op vrijdagnamiddag het muzieklokaal van meester Fons omgetoverd wordt tot een danslokaal? Alle klassen die er bij juf Lucie sport en spel hebben kunnen er naar hartelust dansen en musiceren. Geen gewone dans, neen, we wagen ons daar aan SALSA en aan AFRIKAANSE DANS. Naast het dansen houden we ons ook bezig met musiceren, ritmes zoeken op de afrikaanse muziek die we beluisteren en bespelen... We hebben in de voorbije maand september een heuse ritmewedstrijd georganiseerd en er kwamen heel wat goede "trommelaars" aan bod. Je gelooft het niet, maar NEERADJA heeft een fantastisch ritmegevoel, zowel voor wat de dans betreft, als het "trommelen". We hebben nog andere talenten op school: wist je dat WESLEY en AMEN een mooi danspaar zijn en er goed mee weg kunnen? En ARNE, die swingt als geen ander... BAYRAM en GERARDINO al eens zien "breakdancen" op de vloer? Heb je de lenigheid van DINO al eens bekeken? En THIMMY, die kan al aardig meezingen met het afrikaanse liedje dat we gebruikten voor de ritmewedstrijd... Het danskoppeltje JONI en XELA waren ook heel goed aan het dansen. En bij de "SPRING" fans hebben we heel goede performers: NEERADJA, NATACHA, LIZZY, LAYLA... Jullie zullen nogal verschieten als we gaan repeteren.... Repeteren voor het Sinterklaasfeest misschien? De artiesten van MPIGO DE VLOEDLIJN zullen graag optreden voor jullie, maar dat is voor de maand december pas. Je hoort nog van ons, tot later. (LP)

Herfstuitstap

De leerlingen van juf Petra, juf Corinne, juf Martine en juf Ann gaan op herfstuitstap naar Bulskampveld. We vonden tal van kastanjes, eikels en bladeren in prachtige herfstkleuren. We bestuderen allerlei diertjes in een vergrootglaspotje. We bezoeken de kikkervijver. Samen konden we buiten picknicken en nog wat spelen in een heerlijk herfstzonnetje, wat een prachtige dag!!! (CP)



In klas bij juf Rita



Wij zijn de 9 leerlingen uit leergroep 10: Jordy, Maxim, Nick, Kevin, Kelly, Gillian, Mathias, Thijs en Chelsey. Elke morgen beginnen we de dag met het samenstellen van onze dagkalender. Daarna spreken en luisteren we in de kring, zoals je ziet op de foto's. We hebben twee juffen. Bij juf Rita leren we over de getallen, leren we lezen en schrijven. Bij juf Corinne doen we voorbereidende schrijfoefeningen, moeten we meten en leren we waarnemen op onze uitstappen. (RS)

Monumentendag

Op maandag 11 september gingen we met de leerlingen van juf Martine en juf Ann naar de Ibis i.v.m. monumentenmaandag. Het was een leuke voormiddag. We leerden een lied over "vrolijke haaien". We luisterden naar het verhaal van de zeerover. Daarna maakten we lekkere fishsticks. Zoals echte scheepsmakkers moesten we klimmen, klauteren en scheepsknopen maken. (AM)



In klas bij juf Jessie

Lezen, rekenen, schrijven en taal, dat leer je op school allemaal. Maar blij en vrolijk zijn, dat leer je niet uit boeken, dat moet je bij jezelf zoeken!

Het schooljaar is nog maar net begonnen en het lijkt of we nooit zijn weggeweest! Alle reken-, spelling- en leesgroepen zijn al verdeeld en volop aan het werk. We hebben al heel wat bijgeleerd over ons land, de gemeenteraadsverkiezingen en 'Kunst'. We zijn al op bezoek geweest op vele plaatsen om de aangeleerde dingen eens van dichtbij te bekijken en te bestuderen.

Onze juf Jessie staat altijd voor ons klaar en luistert naar ieder z'n verhaal. (JDC)



Kunst in de Europaschool

Op vrijdag 20 oktober gingen de leerlingen van de klassen van juf Jessie, juf Ann en Meester David op bezoek in de Europaschool. De leerlingen daar hadden al een hele tijd gewerkt aan een kunstproject. We deden er wat inspiratie op voor ons eigen kunstproject en genoten van de prachtige werkjes! (DL)



'T EERNEGEMNA ARTJE

Lekker, gezond dat fruit!

In de maand september brachten de leerlingen van de klas van meester Bart en meester Franky een bezoek aan de markt in Eernegem. Het fruitkraam werd aan een groots onderzoek onderworpen. Wat kost nu precies een ananas? Wat is de prijs per stuk of per kg? Is een citroen inheems of uitheems fruit? Na menig speurwerk werden we heel wat wijzer over onze gezonde vrienden. Als klap op de vuurpijl brachten we een week later een bezoek aan de boomgaard 'Candaele-Vulsteke' te Eernegem. In de boomgaard staan wel 17.000 appelbomen. We kregen er antwoorden op verschillende vragen en dan...appels verzamelen maar. De plastic zakken barstten bijna uit hun voegen toen we onze Eernegemse grondvesten terug bereikten. We maakten van al die appels een heerlijke appelsap, proost! (FD)



Boswandeling

Op dinsdag 10 oktober zijn we naar het bos geweest. De kinderen wandelden over de verschillende paden. Ze mochten materiaal uit het bos verzamelen. Met dit materiaal werd er later een knutselwerkje gemaakt. De kinderen vonden het leuk om bladeren en noten te zoeken. De Kastanjes op rapen was geen probleem, maar een bolster opnemen was al wat moeilijker. De kinderen slaagden er toch in om enkele bolster in zakje te steken. We hebben genoten van onze wandeling in het bos. We waren moe maar zeer tevreden. (SC)



Kermis in Eernegem

In Eernegem is er kermis. De kinderen vinden het leuk om over de kermis te vertellen. heel wat kinderen zijn met hun ouders naar de kermis geweest. Wij hebben in de klas ook over de kermis verteld. Om het thema afsluiten zijn de kindjes van juf Sofie en juf Jill naar kermis geweest. We zijn naar het oliebollekraam geweest en we hebben allemaal gesmuld van lekkere oliebolle. (SC)



Gedicht door Josima

Over wie je bent...

Onze voetafdrukken staan getekend op de grond,
Kinderen van De Vloedlijn, dans samen in het rond!
Jij bent zwaar, hij is groot, zij is klein
Jij bent donker, wij zijn blond, zij is fijn.
Het doet er niet toe hoe je bent, wel wie je bent
Zolang je maar het gevoel hebt dat iemand je herkent.
Hier op school, zijn altijd vrienden om je heen,
Dans, dans maar in het rond, wij zijn iedereen.

Vriendschap

Daar zie je De Vloedlijn
kinderen lopen in het rond
De Vloedlijn, daar moet je zijn,
Je wordt er niet ziek, je blijft er gezond
De school is er voor jou, maar ook voor mij
het is er dol-fijn.

www.devloedlijn.be