

Het Vloednieuws

Jaargang 4, Editie 4

Realisatie Schoolnieuws: David Loncke



Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny

MPI De Vloedlijn
M. Sabbestraat 2
8400 Oostende
059/50 74 90
mpigo.baert@skynet.be

Kaarsen voor moeder

Op vrijdag 25 april 2008 maakten de kinderen van de anti-klas kennis met de techniek van het "kaarsen gieten". Juf Caroline (onze ergotherapeute) en juf Nadine hadden alle stappen grondig voorbereid, zodat de kinderen zorgeloos konden experimenteren met de nodige materialen. De juffen waren fier over de vaardigheden van de kinderen en de kinderen waren blij met de creatie van een hartverwarmend geschenk voor moederdag. (NC)

Juf Nadine genomineerd voor Leerkracht van het jaar!

Elk jaar wordt door Klasse één leerkracht benoemd als leerkracht van het jaar, die staat symbool voor de inzet van alle mensen die er elke dag opnieuw volledig tegenaan gaan. Juf Nadine van de Anti-klas werd finaliste! Daarom werd ze door de directeur in de bloemetjes gezet! Juf Nadine wilde de eer met alle collega's delen en maakte op haar beurt samen met de kinderen een badge voor alle collega's. Juf Nadine vertelde ons dat ze haar job met zoveel vreugde en plezier doet dankzij de leerlingen & dankzij de collega's! Juf Nadine, wij zijn dan ook oprecht trots samen met jou een team te vormen en hopen dat we samen nog vele jaren verder mogen! Wij wensen je alvast een deugdlopende, welverdiende zomervakantie toe en kijken er vol verlangen naar uit om op 1 september weer samen van start te gaan! (DL)



Zeil je voor het eerst

Op dinsdag 27 mei 2008 trokken de klassen van juf Ann en Juf Jessie richting Spuikom om een zeil-



tochtje op de Zodiac. In de namiddag stond er dan een matige zeewind zodat we echt van ons zeilavontuur konden genieten. Na het varen moesten we de boten natuurlijk ook aftuigen. Een zwaar karwei. We hebben echt genoten van onze dag op het water! (AH)

initiatie te volgen. We werden er verwelkomd door de mensen van de marine. We konden beschikken over 7 caravelletjes en natuurlijk ook 7 ervaren monitoren. De boten waren reeds opgetuigd zodat we direct (ook al was er niet echt veel wind) konden uitvaren. Iedereen kreeg de kans om eens aan het roer te zitten en om de fok aan te trekken. Dylan en Pierre waren de gelukkigen van de dag...Zij mochten ook mee voor een



De klas van juf Jessie wint een woordenboek van Vos en Haas

Op een dag kwam juf Erna in onze klas met de vraag of wij wilden deelnemen aan een wedstrijd van Vos en Haas. Vos en Haas zijn twee dieren die in leesboeken voorkomen voor beginnende en gevorderde lezertjes. Wij waren allemaal direct enthousiast, de hoofdprijs was immers een dag pretpark voor de ganse school. De opdracht was: Vos en Haas worden tien jaar, ze bouwen een feestje, maar de pannenkoeken zijn verdwenen. Waar zijn ze heen?



Maak je eigen verhaal met bijhorende tekeningen en boekcover en stuur het op. Al snel gingen wij aan de slag. Eerst maakten we een woordenspin. Waaraan denken wij allemaal als we praten over een verjaardagsfeestje? Wat zou er kunnen gebeurd zijn met de pannenkoeken? We zochten op het internet informatie op over de boekjes van Vos en Haas en hun vrienden. Dan maakten we een verhaal door alle ideeën bijeen te voegen. De juf hielp ons een beetje met de juiste zinsbouw en zorgde ervoor dat we niet altijd dezelfde woordjes gebruikten. Bij juf Erna maakten we de passende tekeningen. Eenmaal we hiermee klaar waren, stelden we ons boekje samen. Dan was het afwachten. Onlangs kreeg onze juf een mail, we hadden de hoofdprijs niet gewonnen. Toch vielen we nog in de prijzen. We kregen een mooi woordenboek van Vos en Haas. Omdat wij al kunnen opzoeken in een gewoon woordenboek, hebben we met de ganse klas beslist om ons boek cadeau te geven aan de klas van juf Rita en juf Corinne. Zij werken nu met het boekje tijdens het kringgesprek. Proficiat aan alle leerlingen voor hun inzet en werk. (JDC)



Eerste en Plechtige Communies

Op zaterdag 24 mei 2008 deden 12 kinderen van onze school hun Eerste Communie. Ook Kilian Trouvé uit de Zandkorrel sloot bij dit groepje aan. Allen hebben ze hun beste beentje voorgezet en het werd dan ook een mooi feest. Een dikke proficiat van meester Marc en juf Dominique aan Niels Blomme, Devon Coopman, Chelsey Depoorter, Ashley Hollanders, Mike Labrache, Merel Lemmens, Aurélie Mayeur, Gianni Osaer, Kevin Pirson, Ann Michaux, Sandro Savelsberg, Kilian Trouvé, Diego Verschelde. Ook op hun eigen parochie deden enkel leerlingen hun Heilig Vormsel. Ook een dikke proficiat aan Arne Bosmans, Yorne Crombez, Kimberley De Bock, Nadia Fostier, Valentina Jamil, Matthias Mollefait, Emely Poelvoorde, Jennifer Van Cutsem, Anthony Vandecasteele en Joyce Verbrugge. (DW)



Oostende voor anker

Op 22 mei trokken de klas van meester Nicolas en juf Michèle naar de 9 de editie van 'Oostende voor Anker' die helemaal in het teken stond van 'Belgen op de Zuidpool'. We kregen een plannetje en verplaatsten ons van de ene post naar de andere waar we telkens een nieuwe opdracht moesten uitvoeren. Een van de proeven bestond eruit om van ijs water te maken en dit binnen de vijf minuten. Zoals echte expeditieleiden wisselden we elkaar af om met onze handen het ijs te smelten. Brrr, onze handen tintelden nog lang na van deze klus! Als afsluiter was er nog een racewedstrijd met houten sledes tegen de deelnemers van andere scholen. Met man en macht sleurden we onze slede tot over de eindstreep. De kers op de taart is toch de klasfoto met 3 stoere matrozen van het Russische viermast volschip 'Sedov', dit origineel aandenken aan deze superleuke dag krijgt een ereplaats in onze klas. (MC)



Verkeersspel

Alle leerlingen uit onze school nemen deel aan het verkeersspel. Per cluster worden er vragen opgesteld, aangepast aan het niveau van de groep. Via de vragen wordt de aandacht gevestigd op verkeersborden, verkeerssituaties (veilig of onveilig), verkeersveiligheid (gordel). Het verkeersspel is gekoppeld aan een ganzenspel, waarbij iedere cluster een voertuig heeft als pion. Als de vraag correct wordt beantwoord, gaat de pion vooruit door het gooien met een dobbelsteen. De leerlingen nemen met veel plezier deel aan het spel omdat er een beloning verbonden is voor iedereen die de eindstreep haalt. Er zijn dus geen verliezers in dit spel. Op de foto zien we juf Dominique met de eerste winnende cluster: de klassen van juf Martine, juf Nathalie en juf Kimberley. (NVH)



Zweminstuif

Op donderdag 10 april gingen de klassen van juf Nathalie, juf Kimberley en meester David op sportdag naar de zweminstuif in het Olympisch bad van Brugge. Tijdens de zweminstuif zijn er verschillende opdrachten in het water die de leerlingen moesten uitvoeren. Per opdracht krijgen ze vijf minuten, daarna schuiven ze door naar een volgende opdracht. Op de foto zien we de leerlingen elkaar begieten met een gieter. (NVH)



Lentewandeling

Op 17 april trokken de leerlingen van juf Martine, juf Nathalie en juf Kimberley de straten rond de school in om alle tuinen eens onder de loep te nemen. Er werden verschillende bloemen zoals tulpen, narcissen, rozen, ... en bomen zoals de Japanse Kerselaar aandachtig bekeken en correct benoemd. Maar ook enkele typische tuinvoorwerpen zoals een gieter, een grasmachine, een vogelkastje, ... kwamen we tegen op onze wandeling. Er werd tijdens de wandeling ook een fotozoektocht georganiseerd voor de klas van juf Kimberley. (NVH)



Oostende voor Anker

Op donderdag 22 mei trokken we 's ochtends met vier klassen; juf Martine, juf Nathalie, juf Kimberley en meester David; Aan de Mercator werd er even halt gehouden, meester David gaf er meer uitleg over de Mercator zelf, de soorten boten die er lagen en de typische kenmerken van een schip zoals een patrijspoort, het aantal masten, het voorstevan, het anker. Daarna trokken we verder langs het dok en bekeken we de verschillende schepen. Voor we terugkeerden naar school bezochten we ook de Sedov, de grootste traditionele zeilboot die nu nog rondvaart. De kinderen voelden zich al kapitein, toen ze aan het roer stonden. Het werd een leerrijke uitstap voor ons allemaal. (NVH)



Anders zijn...

Ik voel me piepklein, op deze grote-mensen-planeet, ik ben vaak bang, kan ik jou vertrouwen? Ik weet dat ik anders ben en dat het autisme heet, steken er daarom andere handen door mijn mouwen? Het antwoord is NEEN, ik ben precies als jij, alleen. Wat bij jou vanzelf gaat, moet mij worden geleerd, wat voor jou heel gewoon is, is mij totaal vreemd. (CP)

Juttepetut

Op donderdag 29 mei vertrokken we met vier klassen; juf Martine, juf Nathalie, juf Kimberley/Linda en meester David; met de lijnbus en de tram naar Duin en Zee om er een ganse dag te leren over de zee, het strand en de duinen. We leerden in de duinen verschillende planten kennen waaronder het peperkruid dat niet – giftig en eetbaar is. Ze hadden er ook een vlag verstopt die we moesten zoeken. Op het strand leerden we zand van dichtbij bekijken met een microscoop en we moesten ook vijf identieke schelpen zoeken om er een spel mee te spelen.



Uit de zee maakten we kennis met de oorkwal, een garnaal en de platvis. We leerden ook dat er op het strand, in de zee en in de duinen veel afval achtergelaten wordt door de mensen en dat vinden we jammer voor de prachtige natuur die we hebben leren kennen. (NVH)

Smullen van vis

Op maandag 2 juni trokken de klassen van juf Martine en juf Nathalie met het openbaar vervoer naar Duin en Zee om er te “smullen met vis”. Niemand van ons wist wat dat echt inhield, maar we keken vol spanning uit naar deze culinaire uitstap. Samen met een echte visser hebben we koolvis in stukjes gesneden om het daarna nog fijner te malen. De koolvis werd dan gemengd met fijngemalen uit, twee eieren, paneermeel, zout, peper en bieslook. Gans het mengsel hebben we dan in kleine balletjes gedraaid, die we dan terug in paneermeel hebben gerold. De balletjes hebben we dan gebakken in de pan met een beetje olie. En daarna hebben we ze smakelijk opgegeten met een beetje cocktailsaus. Iedereen vond de vis zeer lekker en niet vies zoals er vaak gezegd wordt. (NVH)



Speculaasgedicht voor Vaderdag

Speculaasjes maken voor papa, dat is toch lol. Allez, kneden maar, hou maar vol. Kneden en kneden, tot een stevige bol. Gelukkig mag de bol in de koelkast bij meester Pol. Hou dat 15 minuten vol. Neem nu de deegrol en rol, rol, rol. Bestrooi de tafel met bloem vol, vol, vol. Zet je koksmuts op en maak rondjes met het vormpje hol. Nu nog 20 minuutjes in de oven, wat zijn we dol. En nu maar smullen papa, je buikje vol. (MC)



Schape Scheren

Dinsdag 10 juni stapten de kinderen van de juffen Nadine, Michèle en Christine naar de kinderboerderij. De boer had laten weten dat de schaapjes het veel te warm hadden en dat de

schaapscheerder hun winterjasjes zou komen verwijderen. Iedereen was heel enthousiast om dat eens mee te maken. Tevens leerden we heel wat bij over de verwerking van de wol en mochten we ook zelf aan de slag tijdens de knutselactiviteit. Laat de wol maar weer groeien, want we willen volgend jaar terug komen! (CD)

Weerbaarheid

Het jaarproject rond “weerbaarheid” was leerrijk en bracht de kinderen van de klas van Juf Christine en de auti-klas dichterbij elkaar. We werkten immers elke week twee lessen samen. We leerden in onszelf geloven, krachtig te zijn en neen te durven zeggen. Na een jaar van intense samenwerking kregen we van onze juffen een echt DIPLOMA. We waren dan ook wat fier toen we met ons diploma mochten poseren voor dit schoolkrantje! (NC)



Volgende leerlingen uit De Vloedlijn deden dit schooljaar hun lentefeest: Gerald De Moor, Jenissa Vercruyse, Michel Beurms, Ian Helsmoortel, Jony Rosseel, Dylan Hugelier, Pascal Polet, Sanchez Vanbillemont (SB)

PMMK

Op 12 juni kregen we een rondleiding in het PMMK, wij kwamen te weten dat dat grote gebouw vroeger eigenlijk een grootwarenhuis was vele opa's en oma's zullen zich wel herinneren dat men toen zei: 'we gaan naar de COO'. Van Elise kwamen we te weten dat het PMMK eigenlijk een museum is waar moderne Belgische kunst wordt tentoongesteld, die moderne kunst kan toch nog wel zo'n 150 jaar oud zijn hoor. Ook kwamen we te weten dat een kunstwerk vele vormen kan aannemen: een monument, een schilderij, een gebouw waar je kunt inlopen, een machine, enz... Naast het kunstwerk hangt er steeds een plakkaatje waarop de naam van de kunstenaar, zijn geboortedatum en eventueel de datum van zijn overlijden en de naam van het kunstwerk staan. We bleven even langer stilstaan bij het werk van Paul van Hoeydonck. Deze kunstenaar is gefascineerd door alles wat met de ruimte te maken heeft, hij maakt dan ook enorme beeldhouwwerken in verband met de ruimte, er ligt zelfs van hem een beeldje in aluminium van een 10-tal centimeter op de maan. Na wat inspiratie opgedaan te hebben bij het beroemde kunstwerk van onze James Ensor (1860-1949) 'Zelfportret met bloemenhoed' was het tijd om ons eigen zelfportret te creëren. Gewapend met wasco's, borstels en ecoline schilderden we er op los. En het resultaat mag gezien worden, oordeel zelf maar. (MC)



Containerpark

In het containerpark leerden de kinderen van juf Petra en juf Corinne hoe ze verschillende soorten afval moesten sorteren. Zo droeg iedereen zijn of haar steentje bij tot een beter milieu. Langs de weg verzamelde iedereen zwerfvuil en op het strand kwam Fidel, de hond van juf Corinne even op bezoek. (CP)



Sportdag

Op donderdag 19 juni vertrokken de klassen van juf Nathalie en juf Kimberley/Linda naar Geluwe op sportdag. Onderweg pikten ze de leerlingen op van juf Jill en juf Annelies uit Eernegem. In Geluwe kregen we een warm ontvangst en een ganse uitleg ivm de wandel- en fotozoektocht. Aan de hand van foto's moesten we onze weg zoeken tussen de huizen en de velden. Bij iedere stopplaats moesten we een opdracht beantwoorden waarbij we letters verzamelden voor onze zinnen. Na acht kilometer stappen kwamen we aan in Dadizele, waar de bus ons stond op te wachten om ons terug te brengen naar Geluwe. Daar hoorden we dat onze gevonden zinnen correct waren. Na het opeten van ons lunchpakket keerden we terug, eerst richting Eernegem en dan naar Oostende. Zoals je ziet op de tweede foto vonden het velen een vermoeiende dag. (NVH)



VLOEDLIJN SCHENKT ROMMEL AAN ZANDKORREL



Driedaagse Fietstocht

Op woensdagmorgen 18 juni popelden de leerlingen van de klassen van meester Dimitri en juf Linda om eindelijk op de fiets te kunnen springen en te vertrekken richting "Hoogveld". Na het opladen van alle bagage in de bus en de reservefietsen en handbagage in de bezemwagen zwaaiden enkele mama's en de directeur ons uit. Stel je voor: 3 dagen fietsen, samen overnachten, samen genieten. Gespannen verwachtingen alom!! Op school werden in de loop van het jaar tal van fietsactiviteiten georganiseerd. De kinderen oefenden hun fietsvaardigheid, legden fietsproeven af en verkeerssituaties werden besproken. Met fietshelmen én hesjes en met de extra begeleiding van juf Sophie, juf Patricia en meester John én met de hulp van een fox (tot we grondgebied Oostende verlieten) trokken we op

weg. Je had het moeten zien. Een sliert van oranje en gele hesjes van voor naar achter. De bezemwagen achter de groep met meester Roland aan het stuur. We volgden goed uitgestippelde autoluwe wegen onder een waterig zonnetje. Na iets meer dan 50 km, veel tegenwind, de nodige rustmomenten, enkele kettingen die het begaven en soms eventjes doorbijten kwamen we in Zedelgem aan, op het mooie kasteeldomein "Hoogveld", midden in het groen. Met reuzenhonger ging iedereen daar aan tafel. Terwijl de kinderen zich mochten uitleven op de speeltuin en juf Arlette en juf Valery (die kwamen een handje toesteken) een oogje in het zeil hielden maakten een ridder, een bosfee, een heks (juf Betty), Pietje de dood, een verschrikkelijke bosgeest (meester Jordi) en 2 veentrollen (Arne en Ian) zich klaar voor het avondspel. Na een spannend, griezelig verhaal bekampten 2 ploegen (tovenaars en ridders) elkaar om de code van de schatkaart te kunnen ontcijferen. In het pikdonkere bos werd later op de avond de schat gevonden. Nadien deed iedereen zich tegoed aan een hapje en een drankje. Na de nodige, deugddoende douche werd het (redelijk) stil op de kamers. 's Anderendaags na het ontbijt, verzamelde iedereen weer voor een dagtrip van 52 km. Daar was juf Nadine B. ook aangekomen om ons te begeleiden want turnjuf Patricia was nodig op school! Deze keer ging het richting "kasteel Wijnendale" voor een bezoek aan de eeuwenoude waterburcht. Na 28 km felle tegenwind bekwam iedereen op het terras van de Warande met de lekkere lunchpakketten, door het personeel van het internaat gemaakt (bedankt meneer Fernand!). De speeltuin spoelde alle vermoeidheid uit de benen en tegen 14u00 waren we al in Wijnendale. Na het bezoek ging het weer richting Hoogveld. De directeur en zijn echtgenote stonden ons al op te wachten. Ze wilden dolgraag alle verhalen van de kinderen horen. Ook Jean-Pierre (de man van juf Nadine) stond geduldig te wachten om juf weer op te pikken. Na frietjes, sla, stoofvlees, warme peertjes, een ijsje als dessert én een deugddoende douche maakte iedereen zich klaar voor een spannende quiz die afgesloten werd met enkele voorstellingen. Gérald en Arne vergastten ons op een dansje. Met make-up en geleende kleren van de meisjes waren ze bijna onherkenbaar. Arne C gaf een loeihard, keitof trommelsolo ten beste. Dylan en een afgericht wild beest (Tommy) speelden een toneeltje. De 'meeste' kinderen waren blij dat het bedje achteraf klaarstond.



De vrijdagmorgen, na het ontbijt, werd er jammergenoeg weer ingepakt. Alles werd opgeruimd en met spijt in het hart weer opgeladen. De mama's van Livius (= een oudleerling) en Michel arriveerden met meester Jan om ons logement te poetsen. Ze werden op "hoera" geroep onthaald! Een ferme klus werd ons uit handen genomen! Daar was juf Patricia ook weer! Nog een foto van de groep vóór het kasteel en... terug op weg. Veel wind, soms donkere wolken maar soms ook een lekker zonnetje begeleidden ons. Iedereen hield zich enorm kranig en fietste weer 52 km over rustige boerenwegels, langs bospaden, over weideweggetjes, grintpaden, zandwegels én steeds trouw gevolgd door meester Roland in de bezemwagen naar huis. Bij onze aankomst werd er gewuifd en geroepen! De directeur en alle begeleiders waren gelukkig dat iedereen weer veilig thuis aangekomen was. Het einde van een hele fijne driedaagse! Een heel speciale proficiat voor alle kinderen van de cluster die bewe-

zen hebben dat ze 155 km fietsen aankunnen! En een woordje van medeleven voor Keith en Thitima en Emmanuel, de pechvogels, die vlak voor de fietstocht een klein ongelukje hadden waardoor ze die 3 dagen "samen sportief" moesten missen. (LL)

Olympische Spelen in Eernegem

In de turnles met meester Jordi en in de klas van meester Franky werd in het thema 'de Olympische Spelen' gesport, gestreden, gewerkt, geschilderd om een bronzen medaille te halen, hier enkele impressies van de leerlingen: Beste mensen, wij met de klas van meester Franky hebben meegedaan aan de Olympische Spelen, wij gaan voor een bronzen medaille! (Damy) Dit jaar gaan de Olympische Spelen door in China, in de hoofdstad Peking. (Jana) Teamwork en fair-play zijn heel belangrijk, als er iemand iets niet kan dan moet je elkaar niet uitlachen. (Shirley) We hebben over de Olympische Spelen geleerd, we moesten een tekening maken over de Olympische Spelen. (Quentin) We pakken geen doping, dat is vals spelen, dan ben je gediskwalificeerd. (Glenn) Ik wil graag meedoen aan de Olympische Spelen om goud te winnen! (Anthony) We hebben met de klas sportproeven gedaan. onder andere: atletiek, balsporten, kogelstoten, basketbal, voetbal en verspringen. (Jarne) Donderdag 19 mei krijgen wij onze medaille en dan zijn we heel blij! (Sylvian) Ik ben gek van sporten, ik denk dat de andere personen dat ook leuk vinden, ik denk het niet, ik ben het zeker, want sporten is heel gezond! (Kitana) Op school trainen wij voor een bronzen medaille. Het was zweeten en zwoegen maar iedereen heeft het gehaald. Het was echt leuk, jammer dat het gedaan is, doe... (Alex) (FD)



De Olympische Spelen. (Quentin) We pakken geen doping, dat is vals spelen, dan ben je gediskwalificeerd. (Glenn) Ik wil graag meedoen aan de Olympische Spelen om goud te winnen! (Anthony) We hebben met de klas sportproeven gedaan. onder andere: atletiek, balsporten, kogelstoten, basketbal, voetbal en verspringen. (Jarne) Donderdag 19 mei krijgen wij onze medaille en dan zijn we heel blij! (Sylvian) Ik ben gek van sporten, ik denk dat de andere personen dat ook leuk vinden, ik denk het niet, ik ben het zeker, want sporten is heel gezond! (Kitana) Op school trainen wij voor een bronzen medaille. Het was zweeten en zwoegen maar iedereen heeft het gehaald. Het was echt leuk, jammer dat het gedaan is, doe... (Alex) (FD)

Kakelend Kippenmuseum

Op donderdag 12 juni trokken de klassen van juf Liesbeth, juf Jill en juf Annelies naar 't Kakelend Kippenmuseum te Diksmuide. De bewolkte hemel en de regenvlagen konden de pret zeker niet bederven. Na een korte busrit belandden we in een beestenboel. In de refter van de boerderij nuttigden we eerst een koekje en drankje, zenuwachtig en nieuwsgierig over wat ons allemaal te wachten stond. Eerst brachten we een bezoekje aan een stal met een groot paard, ezels, kalveren, geitjes en lammetjes. De boerin haalde eventjes een lammetje bij de mama weg die de kinderen een naam mochten geven en wiegen als een baby'tje. Het lam werd Wolkje gedoopt. Samen gingen we dan op onderzoek uit in de koeienstal. Jersey de koe stond ons op te wachten met een volle uier die de kinderen mochten melken. Ook een ritje op de rug van Jersey stond op het programma. In een andere stal konden we allerlei soorten duiven, kippen en konijnen bewonderen. Een ontsnapte kip trok onze aandacht. De boer was er als de kippen bij om die voortvluchtige kip te vangen. Een rondwandeling op de rest van het domein bracht ons



in contact met nog tal van andere diersoorten zoals stekelvarkens, kangoeroes, struisvogels, mama varken met biggetjes, zwanen en hun kuikens, een pauw, herten, veulens... In een oase van rust genoten we eerst van een heerlijke lunch en veroverden daarna de speelschuur. Daar stonden diverse speeltuigen zoals schommels, een klimrek en klimtouwen, een boksbal en een glijbaan in het stro, waarop de kinderen zich volledig konden uitleven. De kleintjes onder ons peddelden ook lustig rond op gocarts. Als leuke afsluiter kwam de boerin af met een ei met een kleine barst in. Wat pikte zich een weg naar buiten? Een pasgeboren kuikentje! Moe, maar voldaan trokken we terug schoolwaarts, dromend van alle ontdekkingen... (AU & JM)



't Zandkorreltje



Jaargang 4, Editie 4

Realisatie Schoolnieuws: David Loncke

Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny
Coördinator: Mevr. A. Verleye
MPI De Zandkorrel
J. Boedtslaan 14
8480 Eernegem
059/29 93 08
mpigo.eernegem@skynet.be
www.mpidezandkorrel.be



Bezoek aan Station & Luchthaven

In het kader van ons thema: "de bus, de trein en het vliegtuig," zijn wij op uitstap geweest. 's Morgens vertrokken we met de lijnbus naar het station te Oostende. We hebben een rondleiding gekregen in het station. Daarna mochten we een kijkje nemen in een locomotief. De kinderen mochten even sturen. Tegen middag vertrokken we naar de luchthaven, ook hier kregen we een korte rondleiding. (SC)

Olympische Spelen

Ons thema van het schoolfeest is dit jaar de Olympische spelen. Alle onze activiteiten werden aangepast. De kinderen hielpen mee om hun dansje in elkaar te steken. Ook bij het maken van de kostuums hielpen de kinderen een handje. Ze vonden het zeer leuk om hun eigen kledij te maken. Alles was netjes op tijd klaar. Toen was de dag van het schoolfeest aangebroken. We zijn gestart met regen maar tegen middag kwam het zonnetje erdoor. De kinderen waren nerveus. Ze mochten als echte atleten in de openingsparade meestappen. Na de parade volgden de optredens. Alle kinderen hebben hun uiterste best gedaan. De kinderen hebben genoten van hun optreden. (SC)

Maori's in Eernegem

Zij zijn bekend vanwege hun tatoeages in het gezicht, die meegaan met de rondingen van het gezicht zoals: de neus, ogen en mond. We hebben zelf maori tatoeages ontworpen en deze zo goed mogelijk proberen na te schminken per twee op elkaar. We leerden zo met elkaar samenwerken. Er heerste een ontspannende en gezellige sfeer, dat goed was voor het groepsgevoel! (SB)

Open Schoolfeest MPI De Zandkorrel

Deze keer waren de weergoden ons slechtgezind. 100% kans op neerslag werd er voorspeld. Niet tegenstaande deze negatieve weersberichten kende het Schoolfeest een prima verloop! 's Morgens werden de klasjes opengesteld voor het publiek. 's Middags was er een heuse toeloop voor het verzorgde en lekkere buffet. Na de middag was er een speelmoment voor de kinderen.

Diverse leuke spellen behoorden tot het aanbod, waarbij het springkasteel met zekerheid de favoriet was. Om 15u was het tijd voor de avant-première van de Olympische Spelen op het podium. Een volledig spektakel met openingseremo-



nie, défilé van de atleten, sportieve prestaties en slotgebeuren. Tijdens zijn speech zette de directeur het vergroeningsproject dat dit schooljaar gerealiseerd werd, met ondersteuning van de provincie West-Vlaanderen en medewerking van Regionaal Landschap Houtland, in de verf. Alsook, werd de gedeeltelijke heraanleg van de speelplaats aangekondigd. Een drukke, leuke en

Volgende leerlingen uit De Zandkorrel deden dit schooljaar hun lentefeest: Dorian Todorov, Alex Dewilde, Kimberly Decoster, Bianca Rosseel



Bianca en Alex samen met juf Sarah (SB)

onvergetelijke dag voor alle aanwezigen. Was je er niet en wil je meer weten over onze werking. Wil je de school een bezoekje brengen? Aarzel niet ons te contacteren. Onze school is een school voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs. De verhuis van de kleuterklas staat op til! Onze kleinsten zullen op 1 september beschikken over een ruim lokaal. En dit voor een beperkt aantal kleuters. Een echte troef! (AV)



Geslaagd voor cursus busbegeleiding buitengewoon onderwijs

Enkele weken geleden hebben acht vrouwen én één man uit regio Oostende de verplichte cursus busbegeleider gevolgd, een initiatief van Vlaamse Gemeenschap, in samenwerking met de Sector Onderwijs én het KHBO Brugge/ZW-Vlaanderen. De cursus bestond uit zeven lesdagen van drie uren en omvatte hoofdstukken omtrent veiligheid, eerste hulp en omgang met BO-kinderen. Monique Vermeesch is al 33 jaar actief als busbegeleidster voor de kinderen van MPIGO De Vloedlijn, de vroegere Gemeenschapsschool voor Buitengewoon Onderwijs aan de Maurits Sabbestraat. „De ervaring is de beste leerschool maar toch heb ik weer één en ander opgestoken van de nieuwe cursus. Het is vooral de bedoeling dat de kinderen respect hebben voor je en dat je in alle omstandigheden respect afdwingt als busbegeleider. Je moet altijd attent blijven; Gelukkig heb ik nog geen grote problemen moten meemaken. Vorig jaar, in januari 2007, is onze bus na een ongeval in de gracht beland. Iedereen is er goed van afgekomen!” (FR)



Zaaien & Planten

De kinderen van de auti - klas van juf Nadine en de kinderen van juf Christine zaaiden en plantten dat het een lieve lust was. Naast viooltjes, tagetes en zonnebloemen, werden ook zaden van pompoenen en boontjes in de grond gestopt. We zetten ook proeven op om te ontdekken wat plantjes nodig hebben om te groeien. Het was een leerrijke namiddag en tevens droegen we ons bloempje bij om de speelplaats wat kleur te geven! (CD)



De Kaashoeve

Op maandag 16 juni bezochten de klassen van juf Martine, juf Nathalie en juf Kimberley/Linda de Kaashoeve in Oostende. Ze bezochten de koeienstallen op de boerderij. In de stal konden ze zien hoe een koe gemolken wordt. Een koe geeft wel tien liter melk. Met de melk zijn ze naar de kaaskamer gegaan, waar ze om beurt de klaargemaakte melk mochten overgieten in de speciale kaasvormen. De kaas moet nog zes weken rusten voor ze klaar is. Daarna zijn ze terug naar de stallen geweest om de kalfjes te voederen. Als laatste hebben ze ook eens een biggetje van twee dagen oud mogen vasthouden. Dat was ook een hele belevenis voor sommigen. Van de boerin heeft nog iedereen een lekker vers glas chocolademelk gekregen en een blokje kaas om te proeven. (NVH)



De Digitale Klas met laptops

Op donderdag 20 maart werd de klas van meester Dimi-



tri getraakteerd op een vliegende toekomst. Omwille van het goede gedrag mocht de klas de hele dag werken met de laptop. Iedereen kreeg er een om mee te werken voor die ene dag. Alle werkblaadjes werden omgetoverd tot een online-oefening. (DB)

Zeepiraten

Op donderdag 12 juni hadden we een afspraak met echte zeerovers. Wij, de leerlingen van de klas van juf Betty, trotseerden regen, wind en de kou. Zo gingen we naar Duin en Zee. Helaas, onze kompanen waren niet zo dapper. Alle oefeningen gingen door in de gebouwen. Dit was een echte opoffer. Niet getreurd! Gekleed als echte zeepiraten volbrachten we alle taken glansrijk. Een piraat mag niet bang zijn. Geesten zoeken, met bloed schrijven! Dat durven we. Zeilen knopen. Dat kunnen wij! Maar vooral samenwerken... Daar zijn we pas echt goed in. (BR)





Kunst in de Vloedlijn & in de Zandkorrel

Alle kinderen vonden het leuk om voor moederdag en vaderdag een mooi werkje te maken. De kinderen van meester Bart werden beïnvloed door Picasso om een schilderij te maken. (EE)

Sportdag door Jovi



S P O R T D A G

op dinsdag 15 april gingen we op sportdag naar Bisschen met de bus. toen we daar waren moesten we eerst de rugzakken legen en dan begon de echte sportdag. Het leukste vond ik de grote mikkedorstokken, het knikkerdoelhof en het paars oortje. na etenstijd mochten we op het speelplein. Daarna met de bus naar school en dan naar huis. het was een heel leuke dag zonder leren!

van jovi (Aute-klas)

Op onze school is er talent op alle vlakken...Zelfs op het schrijversvlak. Het tekstje hierboven werd door Jovi uit de Autiklas van juf Nadine geschreven naar aanleiding van hun sportdag! Een dikke proficiat aan Jovi voor zijn knappe prestatie! (DL)

De Kinderboerderij

De kinderen van juf Petra en Juf Corinne beleefden een prachtige dag op de kinderboerderij te Oostende. Ze konden er onder meer een lekker broodje bakken en kennis maken met alle bewoners van de boerderij. (CP)

