

Het Vloednieuws



Jaargang 5, Editie 4

Realisatie Schoolnieuws: David Loncke

Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny

MPI De Vloedlijn
M. Sabbestraat 2
8400 Oostende
059/50 74 90
mpigo.baert@skynet.be
www.devloedlijn.be



Schoolreis naar het Kluisbos

De klassen van juffen Nathalie, Kimberly en Annick en meester David konden van een actieve, sportieve schoolreis genieten in het recreatiedomein Kluisbos. Vooraleer het water in te duiken hielpen we elkaar bij het insmeren en dan konden we er volop sporten en ravotten in het verwarmde openluchtzwembad en bovendien was er voor de waaghalsen onder ons heel wat te beleven, hoge springplanken en glijbanen die je razendsnel naar beneden brachten, een ogenblik door de lucht lieten zweven

voor je met een enorme plons in het water terecht kwam. Het was de busreis meer dan waard. 's Middags ge-

noten we van een heerlijke picknick voor we wat op het bijhorende speelplein gingen om wat te bekomen van alle emoties van 's morgens. Om daarna weer het zwembad "onveilig" te maken en uiteindelijk de dag af te sluiten met een overheerlijk ijsje en dan in slaap gewiegd te worden op de bus terug naar school... Het was kortom een dag om niet gauw te vergeten... (DL)





Tuinieren tegen stress

In de week na het "ouderfeest" hadden onze juffen een goed middeltje gevonden om onze stress weg te werken...TUINIENEN!! en echte tuin hadden we niet. Dan maar één improviseren, dachten we. Drie grote bloembakken zorgden ervoor dat we toch als echte tuinmannen en -vrouwen aan de slag konden. We plantten jonge aardappelen, stinkertjes en pompoenpitten. Weldra zullen onze minituintjes onze speelplaats opfleuren. Hiervoor moet het weer wat meezitten en moeten we de plantjes tweemaal per week begieten. De kindjes van de anti-klas plantten ook nog klimop voor Moeder-

dag in een potje. Om van de kleine aardappeltjes frietjes te kunnen maken, moeten we toch nog heel veel geduld hebben, zeggen de juffen... (NC)

Strandspe- lendag 2009

Ook dit jaar weer organiseerden onze turnmeesters en—juffen een schitterende strand—en volksspeledag. Dit jaar ging deze echter niet door in De Haan, maar werd voor de gelegenheid gekozen voor het Oostendse

strand. Ondanks het wat tegenzittende weer, konden we er het beste van maken en konden de klassen van juffen Jessie en Emily en meester David genieten van een dag vol sport en actie! (DL)



14-daagse van de technologie

Veertien dagen voor de opendeurdag van 6 juni hadden we op school "de veertiendaagse van de technologie". Ook de anti-klas van juf Nadine werkte hieraan mee. De kinderen leerden in een les elektriciteit hoe ze onder begeleiding een fietslampje konden doen branden door gebruik te maken van een batterij. De kinderen maakten zelf hun eigen kompas en dit door een naald magnetisch te maken. In de les motorische vaardigheden timmerden ze volgens een opgelegd plan, de naam van onze school: "De Vloedlijn". Tot ieders verbazing hebben meisjes ook behoorlijk wat interesse in technologie. Rayyana sloeg zelfstandig heel wat spijkers in het plankje. Wat was juf weer fier op de timmermannen en -vrouwtjes uit de anti-klas! (NC)



Bezoek aan de brandweer

Tijdens het bezoek aan de brandweer van Oostende op 4 juni mocht de klas van juf Michèle ook het uniform van een brandweerman eens aandoen. Kjenta zag het helemaal zitten met die stoere veiligheidsvest aan, hier is een brandweervrouw in de maak. En wie verstopt zijn of haar gezicht daar achter die blitse brandwehelm? Hij of zij ziet ons, wij herkennen hem of haar niet, of toch wel, of toch niet, rarara wie is het? (MC)



14—daagse van de technologie

Tijdens de 14-daagse van de technologie maakten de kinderen van juf Michèle een sleutelplankje voor vaderdag. We leerden hoe we ruwe randjes moeten gladschuren met een schuurpapier, we moesten opmeten waar de ophanghaakjes en de sleutel-

haakjes moesten komen. Tenslotte klopten we de nagels in het plankje met de hamer en draaiden we met behulp van een schroevendraaier als hulpmiddel de sleutelhaakjes in het hout. Dan nog een fris likje verf erover en klaar was Kees. Voor velen onder ons was dit de eerste kennismaking met het gebruik van gereedschap. Op de foto zien we Nick die er zoals gewoonlijk weer onmiddellijk invliegt. Kjenta kijkt nog wat afwach- tend toe. De papa's waren natuurlijk heel blij met hun plankje, de autosleutels raken nu nooit meer zoek! (MC)



14—daagse van de technologie

Voor de 14-daagse van de technologie kozen de klassen van juf Kimberley en juf Nathalie om een memo- en sleutelhangerbord te maken met magneetverf. Eerst gingen we naar de GAMMA om onze MDF -



plank, die we op maat lieten zagen, te halen. Terwijl we daar waren kregen we uitleg over allerlei materialen: glas, kunststof, isolatie, verf, plastic, hout, natuurlijke en onnatuurlijke materialen, ... Na de uitleg over de verfmengmachine kregen we zelfs een blik licht oranje verf mee om onze plank mee te beschilderen. We begonnen met het correct afmeten van de gaatjes waar de haakjes moesten komen. Daarna werd er met een witte primer een basislaag aangebracht op onze plankjes. Na een dagje drogen konden we starten met het beschilderen van de voorkant met de magneetverf. Er zijn drie lagen nodig om een goede aantrekking te hebben op de magneten, dus na drie dagen een laag te hebben geverfd was ons bord klaar. Daarna werd de achterkant en de zij- kanten nog beschilderd met de gekregen oranje verf. Na het drogen werden de haakjes in- gedraaid, eerst met de hand

en daarna met een platte tang. Om geen krassen te maken in de haken, werden deze beschermd met een make-upvatje. Daarna mocht iedereen nog drie eigen magneten ontwerpen. Het werd een leuke en leerrijke opdracht waar iedereen met veel plezier aan gewerkt heeft. Ook de verrassing dat dit bord een geschenk was voor vaderdag maakte veel papa's blij. (NVH)



Smullen

Op vrijdag 12 juni 2009 kozen de klassen van juf Kimberley en juf Nathalie ervoor om eens een culinaire namiddag te houden. Er werd gekozen om pannenkoeken en wafels te bakken en om een heerlijke sinaasappelmilkshake te maken. De klassen werden verdeeld in drie groepen en iedere groep moest kijken welke ingrediënten ze nodig hadden en welk materiaal. Na het krijgen van alle ingrediënten moesten ze alles correct afwegen en dan mengen. Het deeg voor de wafels en pannenkoeken was vlug klaar, maar door een elektrisch defect kon het bakken niet doorgaan. Het deeg werd in de frigo gezet en het bakken werd uitgesteld tot maandag 15 juni. Het elektrisch defect werd opgelost door in twee klassen te bakken, maar dat maakte de wafels en de pannenkoeken niet minder lekker. Iedere leerling mocht zelf zijn eigen wafel of pannenkoek bakken en dan natuurlijk ook zelf opeten. De sinaasappelmilkshake was een beetje te zuur, maar na het toevoegen van een beetje suiker smaakte deze heerlijk. Hieronder het lekker receptje van de wafels van juf Kimberley:



Ingrediënten:

250 gram suiker
500 gram bloem
200 gram boter
3 eieren

Bereiding:

Laat de boter smelten. Meng ondertussen de suiker met de eieren. Meng het mengsel met de gesmolten boter. Roer er daarna lepel per lepel de bloem door. Verwarm je wafelijzer en maak kleine bollen van het deeg om het te bakken tot heerlijke wafels. Smakelijk!!! (NVH)



Ouderfeest op 30 april 2009

Op donderdag 30 april 2009 verrasten alle leerlingen van de school de ouders met een groots dansfeest. Juf Martine, juf Nathalie en juf Kimberley willen via deze weg hun leerlingen nog eens bedanken voor hun weken van voorbereiding, van inzet, van geduld, van inoefening, van het correct volgen op elkaar, van het keer op keer beluisteren van het liedje, ... het werd een fantastisch feest met een schitterend inzet van de leerlingen. Via deze weg ook een dikke proficiat aan alle andere klassen en juffen en meesters! (NVH)



Strand—en volksspelendag

Op donderdag 8 mei 2009 vertrokken we met een aantal klassen naar de Koninklijke Stallingen in Oostende, daar stonden verschillende volksspelen (oa bowling, hockey, sjoelbak, knikkeren, ...) opgesteld. Met een doorschuifstelsel konden we kennis maken met tal van spelletjes. Na een redelijke koude ochtend vertrokken we richting strand, waar er nog tal van spelletjes (oa met water, met schelpen, ...) werden gespeeld. Gelukkig kwam in de namiddag de zon uit, zodat we ons konden opwarmen vooraleer weer te vertrekken naar school. (NVH)



3—daagse fietstocht

Op woensdagmorgen 17 juni popelden de leerlingen van de klassen van meester Dimitri en juf Linda om eindelijk op de fiets te kunnen springen en te vertrekken richting "Hoogveld". Na het opladen van de reservefietsen en handbagage in de bezemwagen zwaaiden enkele mama's, de directeur en het klasje van juf Nele ons uit. Stel je voor: 3 dagen fietsen, samen overnachten, samen genieten. Gespannen verwachtingen alom! Op school werden in de loop van het jaar tal van fietsactiviteiten georganiseerd. De kinderen oefenden hun fietsvaardigheid, legden fietsproeven af en verkeerssituaties werden besproken. Met fietshelmen en hesjes en met de extra begeleiding van juf Patricia en meester John en met de hulp van een fox (tot we grondgebied Oostende verlieten) trokken we op weg. Je had het moeten zien. Een sliert van 4 oranje en 14 gele hesjes van voor naar achter. De bezemwagen achter de groep met trouwe chauffeur meester Roland aan het stuur. We volgden goed uitgestippelde autoluwe wegen onder een warm zonnetje. Na bijna 50 km en de nodige rustmomenten kwamen we in Zedelgem aan, op het mooie kasteeldomein "Hoogveld", midden in het groen. Nu vlug valiezen uitgepakt en bedje gemaakt! Met reuzenhonger ging iedereen daarna aan tafel. Terwijl de kinderen zich mochten uitleven op de speeltuin en juf Valery en meester Niek (die een handje kwamen toesteken) een oogje in het zeil hielden maakten een ridder, een dwaallicht, een duivel en een tovenaer zich klaar voor een spannend avondspel. Later kwamen een heks (juf Betty), en een verschrikkelijke trol (wie zou dat geweest zijn?) een deftige dame (juf Valery) en een skelet (meester Niek) het spel versterken. Na een spannend, griezelig verhaal zochten de kinderen in groepjes van twee die figuren op in het bos. Pas na het slagen in een proef kon ieder koppel telkens een zegel verkrijgen waarmee ze een stuk van de schatkaart konden kopen. De trol maakte het iedereen extra moeilijk door het bos onveilig te maken. Op het pikdonkere domein verlicht met kaarsen, zaklampen en fakkel werd later op de avond de schat gevonden. Nadien deed iedereen zich tegoed aan een hapje en een drankje. Na de broodnodige, deugddoende douche werd het al gauw stil op de kamers. 's Anderendaags na het ontbijt, verzamelde iedereen weer voor een dagtrip naar Brugge. Bij het schilderachtige decor van het Minnewater werden de lekkere lunchpakketten -door het personeel van het internaat gemaakt (bedankt meneer Fernand!) - al gauw 'soldaat gemaakt'. Na een tochtje op de Brugse reien en een wandeling door de eeuwenoude stad ging het weer richting Hoogveld. De directeur en zijn echtgenote brachten ons tijdens de avondmaaltijd een bezoekje. Net als juf Arlette. Ze wilden dolgraag alle verhalen van de kinderen horen. Na frietjes, sla, stoofvlees, warme peertjes, een ijsje als dessert maakte iedereen zich klaar voor een spannende quiz die afgesloten werd met een korte maar gezellige fuif. De 'meeste' kinderen waren blij dat het bedje achteraf klaarstond na alweer een deugddoende douche. De vrijdagmorgen, na het ontbijt, werd er spijtig genoeg weer ingepakt. Alles werd opgeruimd en met spijt in het hart weer opgeladen. De mama's van Livius (= een oudleerling) en Michel arriveerden met juf Kathy om ons logement op te frissen. Ze werden op "hoera" geroep ontvangen! Een ferme klus werd ons uit handen genomen! Nog een foto van de groep en...terug op weg. Veel wind, soms donkere wolken en een korte regenvlaag maar ook een lekker zonnetje begeleidden ons. Iedereen hield zich enorm kranig en fietste weer een 50-tal km over rustige boerenwegels, langs bospaden, over weideweggetjes, grintpaden, zandwegels en steeds trouw gevolgd door meester Roland in de bezemwagen naar huis. Bij onze aankomst werd er gewuifd en geroepen! De directeur en alle begeleiders waren gelukkig dat iedereen weer veilig thuis aangekomen was. Het einde van een hele fijne driedaagse! Een heel speciale proficiat voor alle kinderen van de cluster die bewezen hebben dat ze bijna 150 km fietsen heel gemakkelijk aankunnen! (LL)





14—daagse van de technologie

De leerlingen van meester David en juf Annick hebben een leerrijke en aangename ervaring opgedaan tijdens de veertiendaagse van de technologie. Ze werkten rond het thema "communicatie". Nadat ze de volledige uitleg kregen over de soorten communicatie, mochten ze zelf een computer, een radio en een telefoon uit elkaar halen. De praktische kant van het thema werd door de leerlingen eigenhandig uitgevoerd. Ze maakten zowel een beertjestelefoon als een telegraaf. (AP)

Beloningen

Het winkeltje van juffen Rita en Corinne kon ook dit schooljaar altijd rekenen op heel wat succes. Wie goede punten verzamelt, mag kiezen uit een ruim assortiment leuke hebbedingetjes. Zo wordt positief gedrag beloond! (CP)



Schilderwedstrijd "Stad Oostende"

Onze school was goed vertegenwoordigd op de uitreiking van de prijzen voor de schilderwedstrijd van de stad Oostende!! Niet minder dan 5 leerlingen uit onze school wonnen een prachtige prijs. Damien Laitem uit de klas van juf Emily, David Vanhoe uit de klas van juf Kimberley,

Maxim Blomme uit de klas van juf Petra, Akira Nowak en David Schütt uit de klas van juf Annick waren allen de gelukkige winnaars. De directeur en de juffen waren héél fier op hun kunstenaars! Een dikke proficiat! (AP)



Biggetjes en wolven in actie

De vertoning van de Drie Biggetjes werd een schot in de roos. Wolven en biggetjes stonden op 30 april samen op het podium en maakten er een mooi spektakel van. Ann was de presentatrice van dienst en deed dat uitstekend. De leerlingen van juffen Corinne, Rita, Petra en Elke bewezen dat ze heel wat acteertalent hebben. (CP)



Hun broodje is gebakken

De kinderboerderij mocht op 28 mei heel wat

bakkers in spe ontvangen. De kinderen van juffen Corinne, Rita, Elke en Petra konden deeg kneden dat het een lieve lust was en amuseerden zich kostelijk. Het brood dat uit de oven kwam, was overheerlijk! (CP)



Strand—en volksspelen



Op 28 mei stonden een ganse dag sport- en strandspelen op het programma. Estafette, voetbal, behendigheidspelletjes op het strand en in het sportcentrum...aan alles namen de kinderen van juffen Corinne en Elke even enthousiast deel. (CP)

Dag juf Rita

Met spijt in het hart zien we juf Rita welverdiend met pensioen gaan. Ik heb het grote voorrecht gehad jaren met haar samen te kunnen werken. Daarom zeg ik haar uit de grond van mijn hart: het pensioen is niet het einde van de weg, het is enkel een verandering van

richting naar een weg waarop we elkaar nog veel zullen ontmoeten. Geniet ervan met volle teugen! Met veel vriendschap en geneugheid, Juf Corinne. (CP)



Wij deden onze Eerste Communie en maakten er een mooi feest van!

Arne Claus
Berre Neydt
Jason Casteleyn
Jason Van den Bossche
Robbe Vanduycke
Sammie Cools
Maxime Devacht

Leana Laitem
Deborah Bevers
Arno Joris
Mélissa Vanhuele
Tatjana Laurens
Maxim Blomme



Heel wat leerlingen deden hun Heilig Vormsel op hun parochie!

Michelle Chioaru
Kirby Hollanders
Angelo Van Kerckhove
Jonathan Germonpre
Aaron Wardenier
Kjenta Vanhove
Jordy De Coker

Wij wensen alle leerlingen van harte proficiat!
Meester Marc
Meester Rudy
Juf Dominique (DW)



Proficiat aan De Rees Keith, Polet Arsene, Tekgül Benjamin, Legrand Darcy, Cools Sylvian, Van Eecke Jarne, Devos Lisa met hun lente-feest! (SB)

Zeilinitiatie in samenwerking met de marine

In het kader van het project "technologie", gingen de leerlingen van de klas van juf Jessie zeilen op de Spuikom. Door de harde wind, was het uiterst moeilijk om de boten op en af te tuigen. De katrollen en knopen kwamen handig van pas en meteen werd het nut ervan bewezen. Ondanks het slechte weer, hadden de leerlingen een zéér toffe ervaring achter de rug en keerden ze tevreden terug naar school. Nadien werd het principe van katrollen en hefboomen in de klas verder besproken en uitgetoet. (JDC)



De zee volgens juf Sarah

De kleuters van juf Valerie hebben zich goed kunnen uitleven tijdens een groepsworkshop in de crea les. Gewapend met wasco's en waterverf gingen ze heel enthousiast tewerk, in het thema van "de zee". (SB)



handen. We hadden het over de gevoelens van papa, hoe ziet papa eruit, wat eet papa graag en zoveel meer. Vele papa's moeten zich ook scheren. Het leek ons leuk om dit eens van dichtbij te bekijken, daarom nodigden we meester Nick uit in de klas om dit eens te demonstren. Uiteraard mochten we een handje helpen. Scheerschuim smeren en zelfs aan de slag met een scheermesje. Een activiteit om niet te vergeten. (NV)



Ik volg een plan en ik controleer

Het lijkt eenvoudig, maar een plan stap per stap volgen is niet zo evident. Daarom oefenen wij dit regelmatig in de klas. In de week van technologie leerden we over constructies. Dit was een ideale gelegenheid om leren leren en technologie aan elkaar te koppelen, dus maakten we een constructie door een vooropgesteld plan te volgen. De samenwerking tussen de leerlingen was zéér belangrijk en dit verliep niet steeds vanzelfsprekend. Uiteindelijk mochten alle werkjes gezien worden en zijn alle leerlingen geslaagd in hun opdracht. (JDC)

Op 14 juni werden de vaders in de watten gelegd!

In de kleuterklassen lieten we dit niet onopgemerkt voorbijgaan en pakten we 2 weken lang thema 'papa' onder

Op onderzoek met "De Zeeleeuw"

Op maandag 25 mei 2009 hebben de leerlingen van de klas van juf Linda en meester Dimitri zich mogen klaarmaken voor een tocht op volle zee met de onderzoeksboot "De zeeleeuw". Nadat iedereen een reddingsvest had gekregen, mochten het dek betreden. Op deze manier konden we Oostende eens vanuit de zee bewonderen. Eens op zee werden de netten gezakt en werd er gevist. Samen met een team onderzoekers hebben we onze vangst nauwkeurig bestudeerd. Het was een reuzeleuke ervaring voor iedereen. (DB)



Leren van elkaar

Tijdens het project Technologie hebben we zoveel geleerd en zulke leuke dingen gemaakt dat we dat met andere leerlingen wilden delen. Siham, Arsène en Ivanny van de klas van juf Emily gaven uitleg en zelfs een heuse demonstratie bij hun deurmatverklikker, hun bibberspel en hun drukschakelaar. De anti-klas van juf Nadine



lette goed op. Niel, Rayana, Jarne, Diego en Kenzo mochten ook zelf de werkjes ontdekken en naar hartenlust vragen stellen. Damien, Kimberly en Halim gaven hen opdrachten, zo moesten ze losse kabeltjes opnieuw aansluiten. Shana, Chelsea, Tiffany en Jori stelden ook vragen over wat ze geleerd hadden. Bravo aan de twee klassen voor hun inzet. (EB/NC)

Fair—Trade en de wereldwinkel

Door ons project over diversiteit hebben we in de klas van juf Jessie en de klas van juf Emily al veel geleerd over andere landen en andere culturen. We leerden ook dat de Oxfam Wereldwinkel arme boeren helpt om hun producten aan een eerlijke prijs te verkopen dankzij het verhaal van kapitein Cacao en zijn reis op zoek naar de ingrediënten van chocolademelk. We bezochten de Wereldwinkel in Oostende en kregen daar bio Cola en fair trade chocolade. Dat smaakt toch net iets beter als je weet dat je helpt aan eerlijke handel. Als afsluiter van ons project en het schooljaar is er een groot 'Fair trade ontbijt' in de klas. 'Is er nog wat chocolademelk voor mij?' 'Geef eens die bioconfituur door, alsjeblieft!' (EB/JDC)





14—daagse van de technologie

Tijdens de veertiendaagse van de technologie werd in de klas van juf Emily volop geëxperimenteerd en ontdekt. Wist je dat... je haar gaat rechtstaan als je er met een ballon over wrijft, dat is statische elektriciteit. Wist je dat... je een batterij van 4,5V gewoon tegen je tong kan houden,

dan voel je het kriebelen. Wist je dat... een plasticen rietje geen elektriciteit geleidt? Een lepel wel, want die is in metaal. Wist je dat... een stroomkring bestaat uit een stroombron, een stroomverbruiker en geleiders. Dat heb-



ben we allemaal ontdekt. Op het einde van het project werden we verdeeld in groepjes. We kregen een stappenplan en moesten de juiste materialen uitkiezen en goed afspreken in onze groep. Arsène, Damien, Chelsea en Kelsey gingen aan de slag met koperdraad en maakten een bibberspel. Siham, Kimberly en Jori maakten een toffe deurmatverklikker. Ivanny, Shana, Halim en Tiffany ontwikkelden hun eigen druschakelaar. (EB)

De Vloedlijn

De kinderen uit de klassen van juf Annick en meester David weten intussen dat er naast ook in de na-Dat is namelijk even overlappende schatten gingen op te gaan wat allerlei andere leerden met



de school "De Vloedlijn" tuur een Vloedlijn bestaat, waar zee en land elkaar pen, waar het zeewater de doorwoelt en allerlei achterlaat. De kinderen onderzoek uit om eens na er allemaal te vinden is. Van diertjes en plantjes tot re zaken. We een determinatietabel



werken om schelpen te herkennen... En we moeten nu wel zeggen, dat er heel wat meer te vinden is dan mossels en krabben. Tot onze spijt hebben we ook opgemerkt dat hier en daar heel wat minder leuke dingen aanspoelen... Dus met de zomer in het voor-



uitzicht, willen we jullie nog even op het hart drukken dat ook jullie je steentje kunnen bijdragen om de zee, het strand en de vloedlijnnetjes te houden! De natuur zal je dankbaar zijn! (DL)

Het Zandkorreltje

Jaargang 5, Editie 4

Realisatie Schoolnieuws: David Loncke



Boerderijklassen

Gepakt en gezakt vertrokken we richting Pierlapont te Loppem waar Els ons stond op te wachten. Onze bagage werd uitgeladen en vliegensvlug werden onze laarzen aangehaald. We maakten de eerste dag kennis met de boerderij door een fikse wandeling langs het Pierlapont. Daarna trokken we naar een leerder melken! Als volleerde boerhuifkar om terug te keren naar de je de muisjes in het hooi horen piepen. De volgende dag stonden er de tuin werken, de kalfjes eten en drinken geven en last but not least de paarden verzorgen. De manen werden gekamd, de staart werd geborsteld. Toen het paardje zo mooi was van al dat kammen en vlechten stond het ons toe om een ritje te maken op zijn rug. Na een lekker avondmaal keken we nog even naar een film om daarna terug zoete dromen te beleven. De laatste dag leerden we nog brood bakken en konden we een ritje maken op de tractor van de boer. We keerden moe maar voldaan terug huiswaarts waar de mama's en de papa's of boerinnetje. (SM)



Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny
Coördinator: Mevr. A. Verleye
MPI De Zandkorrel
J. Boedtslaan 14
8480 Eernegem
059/29 93 08
mpigo.eernegem@skynet.be
www.mpidezandkorrel.be

melkveebedrijf waar we koeien en boerinnen namen we de boerderij. De eerste avond konpen! Zo vlug sliepen we alleterug leuke activiteiten klaar: in luisterden naar de verhalen van hun boer

Het Flubberhuisje



In april ging de klas van meester Franky en juf Linda aan de slag met het maken gelkaarsen. Dit kaderde in WO/technologie. Zo leerden de kinderen hoe de gel eerst vast is, vervolgens vloeibaar en dan weer vast. We leerden hoe met een verbranders te werken en hoe belangrijk het is hier omzichtig mee om

te springen. De afdeling 'reclame' kwam er ook aan te pas, want hoe breng je een product aan de man/vrouw, jazeker...door reclame te maken! Centen beheren, wijkjes bevestigen, experimenteren met kleurcombinaties, de verkoop organiseren, de gelkaarsen verpakken, een hele boterham. En leuk te weten dat er nu in menig huiskamer een kaarsje brandt, gemaakt door de wetenschappers uit PE 5! Bedankt voor uw steun! (FD)

Eerlijke handel

In het thema rond "Eerlijke handel" zijn we met de klas van meester Bart naar de oxfam wereldwinkel geweest. We leerden veel nieuwe producten kennen, het was een boeiende en leerrijke ervaring! (SB)



Scilt ende vrient (Schild en Vriend)

Wie op de opendeurdag te Eernegem te gast was kon zien hoe de kinderen van PE 5 gehuld waren in ridderkostuums en heksen-gewaden. Als voorbereiding trokken we naar Brugge. Wie kan er een betere Middeleeuwse stad voorstellen in onze contreien? We brachten een bezoek aan de Brugse binnenstad waar veel gevels als stille getuigen over het verleden spreken. Na een duik te nemen in het rijke verleden maakten we ons klaar voor de tentoonstelling 'Karel de Stoute, pracht & praal in Bourgondië'. We zagen er prachtige harnassen, kledij, wandtapijten en curiosa uit de Middeleeuwen. De tentoonstelling loopt nog tot 21 juli en is echt een bezoek waard! Na de honger gestild te hebben in de schaduw van het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck trokken we richting Belfort. We staptten onze weg naar boven en hielden halt bij de beiaard, het mag gezegd worden, eens de klokken van het Belfort beginnen te luiden wordt iedereen stil, de beiaardier van dienst stond ons vriendelijk te woord! Na de 366 trappen werden we boven beloond met een adembenemend zicht! Terug op begane grond



maakten we ons klaar voor een groepsfoto, iedereen stond klaar, we hoefden enkel nog het alomgekende 'spaghetti' te roepen, toen er plots een dolgekke Japanner voor onze groep sprong, hilariteit alom, het resultaat ziet u op bijgevoegde foto! Konichiwa! (FD)