

Het Bloednieuws



Jaargang 7, Editie 1

Info R.K. Godsdienst

HEILIG VORMSEL 2011

Het H. Vormsel zal in de dekenij Oostende toegediend worden tijdens het weekend van zaterdag 21 en zondag 22 mei 2011. Wie komt in aanmerking voor het H. Vormsel? De jongens en meisjes die in 2011 twaalf jaar worden en die minstens twee opeenvolgende jaren de lessen godsdienst volgden op school. De pastoor van de parochie waar zij nu wonen, nodigt hen persoonlijk uit. Indien dit nog niet gebeurd is, dan moeten de ouders zelf de aanvraag doen bij de pastoor van de parochie. Gelieve dit zo vlug mogelijk te doen, **STEL NIET UIT!** Door toepassing van de wet op de privacy beschikt de parochie niet over een lijst van de twaalfjarigen. De leerkracht R.K. godsdienst is steeds bereid om deze leerlingen te begeleiden en te bemoedigen tijdens de voorbereidingstijd op hun parochie.

EERSTE COMMUNIE 2011

De EERSTE COMMUNIE heeft plaats op zaterdag 28 mei 2011 in de Sint – Janskerk te Oostende om 10 u30. Alleen de kinderen die godsdienst volgen en tenminste 7 of 8 jaar oud zijn komen hiervoor in aanmerking. De ouders die wensen dat hun kind zijn/haar Eerste Communie doet, nemen zo vlug mogelijk contact op met de leerkrachten R.K. godsdienst. (DW & RVDW)



Speel eens een gezelschapsspel.

Veel klassen binnen onze school hebben dit schooljaar een uurtje gezelschapsspelen op hun uurrooster staan. Vernieuwend, leerrijk en gesmaakt bij de leerlingen zou ik zo zeggen. Heel wat doelstellingen worden hier op een speelse wijze geoefend. Leren beseffen en aanvaarden dat het om een spel gaat is ZEER belangrijk. Winnen is leuk, maar het gevoel van samen iets doen is nog veel leuker. In de auti-klas type 2 haalde juf Marlies het spel: mens erger je niet, vanonder het stof. Tellen, juiste richting, beurt afwachten, concentreren en vooral veel geduld werden allemaal spelenderwijs getraind. Het hoeft niet altijd taal en rekenen te zijn beamen de kinderen volmondig... En gelijk hebben ze!!! (NC)

Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny

MPI De Vloedlijn
M. Sabbestraat 2
8400 Oostende
059/50 74 90
mpigo.baert@skynet.be
www.devloedlijn.be



De Vrolijke Vloedlijn vriendenclub

De donderdag is voor de leerlingen van de cluster T2 telkens weer een spannende dag. Want elke donderdag komt er een brief toe van onze Minister van Onderwijs, Pascal Smet. We zijn een echte club en we hebben onszelf 'De Vrolijke Vloedlijn vriendenclub' genoemd. In die brief staat onder andere hoe wij ons als Vrolijke Vloedlijn vrienden moeten gedragen tov elkaar. We mogen elkaar niet pesten, we helpen elkaar, we doen elkaar geen pijn, we overleggen met elkaar, enz... We hebben al onze voornemens gebundeld in een intentieverklaring die we allemaal ondertekenden. Maar elke week krijgen we ook een nieuwe opdracht van de Minister. In een eerste opdracht moesten we een plan tekenen van onze straat, de Zonnelaan. Dit had de minister nodig om te weten waar zijn afgevaardigde de beloningen voor goed samenwerken moest deponeren. Dus stuurden we een foto op van ons plan. De beloningen stonden de week erop op de juiste plaats. Taak goed volbracht dus! Onze laatste opdracht vergde heel wat denkwerk, want de Minister vroeg: 'maak een menselijke ketting in de Maanstraat, meet de lengte van de ketting en bezorg me de juiste afmeting. Tja, hoe maak je een menselijke ketting, met mensen natuurlijk hé Het wekelijkse lesuur met de hele cluster is zo leerrijk voor onze kinderen omdat er aan vakoverschrijvend leren wordt gedaan. Hier komen zowel probleemoplossend denken, coöperatief leren, socio-emotionele vaardigheden, communicatie en taal, leren leren, functioneel rekenen en wereldoriëntatie aan bod. Allemaal leergebieden die ons helpen opgroeien tot volwaardige mensen met een eigen positieve visie binnen onze maatschappij. (MC)



Eenvoudig Technologisch Hoogstandje

De leerlingen van de klassen van juf Annick en meester David werkten in september aan het thema ruimtelijke oriëntatie. Zo maakten we binnen de lessen technologie een zelfgemaakt kompas! Dit lijkt ingewikkeld maar is eigenlijk héél eenvoudig. Het enige wat je nodig hebt is een magneet, een naaldje, een schijfje kurk en een potje water. Door meerdere malen met de magneet in dezelfde richting over het naaldje te strijken, daarna het naaldje op het kurkje te bevestigen en dat dan in een potje water te leggen, krijg je een eenvoudig zelfgemaakt kompas! Probeer het maar! (DL)



Maquette van de klas & school

De maquette van de klas is een verkleinde versie van onze echte klas! De leerlingen van de klas van meester David gebruikte staafjes en een oude schoendoos om op die manier hun eigen klas na te bouwen! Daarna kwam ook de school aan bod! Bovendien zochten ze met het zelfgemaakte kompas naar het noorden! En ja hoor! Ze vonden het. (DL)

Crea—in—klas

Vanaf dit schooljaar wordt crea in de klas zelf gegeven! De leerlingen van meester David maakten op die manier al kennis met de stempeltechniek, waarbij een figuur opgevuld wordt met kleur door middel van stempelen met kurk. Verder maakten de kinderen een zelfgemaakt bloempotje, door middel van een glazen potje, oude kranten en behangerslijm! Daarna werd het geheel geverfd en de resultaten mochten er echt wel zijn! Op de foto zien we Thijs en Kelly geconcentreerd aan het werk om het beste resultaat te bekomen! (DL)



Bosbeestjes

Op donderdag 7 oktober vertrokken de klassen van juf Jolien, juf Nathalie en juf Betty naar het bos van De Haan. Vol ongeduld stonden ze te wachten op de lijnbus, die hen naar het station van Oostende bracht, waarna ze de tram namen richting



De Haan. In De Haan stapten ze af aan de halte "aan zee". Ze vertrokken van daar naar het bos, aan de rand van het bos, kom je eerste allerlei dieren tegen oa geiten, konijnen, cavijs en ook hanen. Jente merkte op dat er meer hanen waren dan kippen en dat we daarom in De Haan waren. In het bos hebben we vooral veel rondgekeken. Zo hebben we tal van dieren:

(naakt)slakken, wormen, spinnen, lieveheersbeestjes, ... gezien. Ook heel veel zwammen. Juf Betty leerde ons zelfs een trucje: je hebt 2 grote groepen van zwammen (buisjes - en plaatjes), als je wilt weten welke zwam het is dan hou je er gewoon een spiegeltje onder. Zie je rondjes dan is het een buisjeszwam en zie je allemaal streepjes dan is het een plaatjeszwam. In het bos hebben we vooral deze laatste tegengekomen. We maakten ook kennis met veel bomen en planten: de klimop, mos, de varen, de zomereik, de den... . De afspraak was dat we van iedere boom 1 vrucht en 2 blaadjes gingen meenemen... De meeste kinderen hebben zich hier goed aan gehouden! (NVH)

Koekenverkoop is weer gestart!

Alle kinderen van De Vloedlijn en de Zandkorrel zijn weer druk in de weer om lekkere koekjes te verkopen! De opbrengst ervan gaat volledig naar de opbouw van een houten 'avonturenpad'.

Een gevarieerde combinatie van 9 toestellen waarop de kinderen veel plezier kunnen beleven. Zowel in De Vloedlijn als in De Zandkorrel zal zo'n avonturenpad opgesteld worden.



Een doos frangipanes, confituurtaartjes of zachte wafels van 800 g kost € 6.00. Per bestelformulier van 10 dozen krijgt u 1 doos naar keuze gratis. De kinderen van de klas van juf Linda hebben op vrijdag 15.10 alle klassen aangedaan om in het kader van de les 'spreken en luisteren' de koekjesverkoop te promoten. Op de foto's hierbij worden de kinderen van de klas van meester David en juf Annick door **Tibo, Maxim** en **Kiany** warm gemaakt om heel veel koekjes te verkopen. (LL)



Naar de Kaashoeve

Voor het thema 'voedsel op je bord' in de cluster van meester Dimitri en juf Linda ging het met de lijnbus richting **Kaashoeve**. Op de boerderij leerden de kinderen koeien en kalfjes van heel dichtbij kennen (= horen, zien, voelen en ...ruiken). Ze mochten zelfs de kalfjes voeren.

Hoeveel melk er wel uit de uier van de melkkoe komt wakte bij iedereen grote bewondering! De vriendelijke boerin toonde ons hoe van de melk verschillende soorten kaas, boter, room, ja zelfs fristi gemaakt worden. Proeven van de kaas en de -door de kinderen - zelfgemaakte boter was er ook bij. Een bezoekje aan de varkentjes sloot het leerrijke bezoek af. (LL)

Naar de boomgaard!

Op 7 oktober trokken de klassen van meester Dimitri en juf Linda met de lijnbus naar het fruitbedrijf te Eernegem. In de boomgaard hingen de appelbomen vol grote blozende appels. De kin-



deren proefden verschillende soorten appels (Jonagored, Gala, Boskoop) en kozen er voor zichzelf de lekkerste uit om te plukken. Iedereen zeulde achteraf met zakken gevuld met appels voor thuis maar ook voor in de klas. In de klas werden de appels afgewogen en de grootste appel woog 580 g!! Zo'n gezond tussendoortje smaakt altijd. Maar de appels werden achteraf ook verwerkt in enkele heerlijke gerechten. De hobbykoks in volle actie! (LL)



Filmfestival Oostende

Op donderdag 9 september bezochten de klassen PE 14, 18, 19, 20, 21 en 22 het filmfestival van Oostende. We mochten er als echte filmsterren eens over de rode loper stappen wat al een ervaring op zich was. We gingen er ook kijken naar de film Pluk van de Petteflet naar het gelijknamige boek van Annie M.G.Schmidt. Pluk is een jongetje dat op zoek is naar een plaats om te wonen en hij vindt



die uiteindelijk in de Petteflet, maar niet iedereen is daar blij mee. Met de hulp van enkele grappige dieren zoals Zaza de kakkerlak, Wolf de weg- en weerwolf en Langhorse het paard slaagt Pluk er toch in om van het zolderkamertje van de Petteflet zijn eigen thuis te maken. Achteraf maakten we in de klas een mooie tekening van het rode kraanwagentje van Pluk, maakten we leuke werkblaadjes, deden we leuke spelletjes en zongen we het lied van Pluk. Wat een leuk en mooi verhaal! (EC)

Bosbeestjes

Het bos van De Haan kreeg op 7 oktober het bezoek van de klassen van juf Valérie, juf Kimberley en juf Ellen. Heel wat van onze zintuigen moesten er hard werken. In de eerste plaats kregen we veel te zien. Alle blaadjes in verschillende herfstkleuren, naaldbomen, loofbomen, struiken, varens, mos, paddestoelen, bosmieren, ... We hadden ogen tekort. Daarnaast konden we ook veel ruiken. In het bos ruikt het zeer fris, maar ook een beetje naar vocht. Hoe dan ook, het bos heeft zijn eigen geur. Ook onze oren konden goed hun werk doen. Als je heel stil bent en zeer goed luistert, hoor je het geritsel van blaadjes, maar ook het geluid van verschillende dieren zoals het roodborstje en de bosduif. Iedereen kreeg een fiche met wat uitleg over een dier, een plant of een boom en kreeg de kans om deze te zoeken. Daarnaast was er ook veel tijd om te bewegen. We deden met z'n allen een duizendpoot na. Niet zo simpel hoor om allen tegelijk te be-

wegen!
We imiteerden ook verschillende vogels. Het was een leuke, maar vermoeiende dag. Er zullen er veel goed geslapen hebben die nacht. (EC)



Zedenleer

Wij hebben in de lessen zedenleer rond het thema "Werelddierendag" gewerkt en hebben onder andere dierenstrips gemaakt. De leerlingen vonden het leuk om dieren te zoeken die ze leuk vonden en ze te laten spreken, communiceren met elkaar! Extra info: het lentefeest gaat door op zondag 22 mei! (SB)



Boskabouters

Onze kabouterkleutertjes verkenden het bos: blaadjes, takken, mos, bomen, paddenstoelen, kleine diertjes en enkele echte kabouterertjes? We zagen het allemaal! Nadien mochten we nog spelen op de grote speeltuin. Onze verzameling namen we terug mee naar school zodat we die daar verder konden verkennen. Een geslaagde dag! (JDB)



Wafeltjes maken

Mmm... wafeltjes smaken altijd, zeker als ze gemaakt worden door onze kleuters. Eerst werd het deeg gemaakt, waarbij alle ingrediënten werden benoemd. Goed roeren maar en dan bakken. En of ze gesmaakt hebben! (JDB)



Naar de kermis

Alle kleuterklassen gingen naar de kermis in Oostende. Want, wie zit er niet graag op de molentjes? De kinderen hebben zich alleszins heel goed geamuseerd. Deze uitstap werd gecombineerd met een fikse wandeling! (JDB)



Bosuitstap

De herfst is in het land en dat zullen we weten hebben. Wind, regen, koudere temperaturen... Thema 'de herfst' werd binnengehaald in de kleuterklassen. Een perfecte opener van dit thema is een uitstap naar het bos 'bultkampveld'. Met een grote zak bij de hand wandelden we over de paadjes in het bos. We vonden er heel wat vruchten, takken en gekleurde blaadjes. We gooiden blaadjes in de lucht om nog meer de herfst te ervaren. We vonden zelf paddenstoelen, op en naast de boom. Een fantastische dag...(NV)



Van oud naar nieuw

In de gang bij onze klas zitten wij steeds op de bank voor we de klas binnengaan en halen we onze heenen weerschriftjes uit. Juf Nele gaat ook zitten om onze schriftjes in te kijken, maar ze had zo'n oude, bruine, versleten stoel. Daarom staken we onze handen uit de mouwen en toverden de stoel om tot een prachtexemplaar. Eerst schuren en het stof er van af doen, daarna de poten groen schilderen en het zitvlak en leuning in het roze: zo ziet juf het graag!! Eenmaal alles droog was stempelden we er mooie bloemenmotiefjes op met een sjabloontje. Is het resultaat niet beeldig? (NV)



Het Zandkorreltje



Jaargang 7, Editie 1

Met de belbus naar het bos

Op dinsdag 12 oktober zijn we naar het bos geweest. Eerst moesten we naar de bushalte stappen. Daar hebben we de belbus genomen naar De Mote in Koekelare. Voor veel kleuters was het een kennismaking met het bos. We hebben het bos verkend met onze zintuigen. We mochten met blaadjes gooien. We probeerden de blaadjes ook weg te blazen. Na het spelen met de blaadjes was het tijd voor een koekje en een drankje. Daarna gingen we op zoek naar eikels en kastanjes. Onderweg kwamen we ook enkele paddestoelen tegen. De kinderen vonden het leuk dat ze blaadjes en noten mochten verzamelen. Na het middageten mochten de kinderen zich uitleven op het speelplein. Het was een zonnige en zeer vermoeiende dag. We hebben genoten van onze uitstap naar het bos. Groetjes de kleutertjes van de Zandkorrel. (SC)



Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny
Coördinator: Mevr. A. Verleye
MPI De Zandkorrel
J. Boedtslaan 14
8480 Eernegem
059/29 93 08
mpigo.eernegem@skynet.be
www.mpidezandkorrel.be

De boer op!

Op maandag 20 september trokken de kinderen van de klas van juf Julie (nu juf Evelyn) en meester Franky naar 'de Kaashoeve' te Oostende.

Met de bus naar het bos

Op 7 oktober zoefden we met de bus richting Bultskampveld. Eerst een koekje en een drankje om ons energiepijl op te krikken vooraleer we starten met de activiteit. Stil als vossen slopen we de vertelruimte binnen. We vleiden ons knus en gezellig neer op de grote kussens. We spitsten onze oren net zoals het stoere vosje Freddie en luisterden vol spanning naar het verhaal dat de gids ons uit het reuzenleesboek voorlas. De gids toverde ons via een hoofdband om tot kleine vossen en verdeelde ons in groepjes. We stapten naar het speelbos waar de gids diverse houten vossenhoofden met kaartjes had verstoppt. De opdracht luidde om kaartjes te verzamelen waarop het lievelingsvoedsel van de vos stond afgebeeld, alsook de grootste gevaren voor deze jager. Een plattegrond leidde ons naar tal van leerspelletjes omtrent de voedselketen's Middags vulden we, in de cafetaria, onze hongerige maagjes. Daarna werden we onderworpen aan een heuse herfstwandeling door het bos. We verzamelden tal van vruchten en bladeren van verschillende bomen. Met rode wangetjes van onze bosbeleving keerden we terug naar de bus. (JM & AU)

Zoals de naam al doet vermoeden is deze boerderij bekend voor het maken en verkopen van kaas. Na een rondleiding op het veld en bij de dieren,

volgden we hoe boter en kaas gemaakt wordt. Het melken van een koe en het zelf maken van boter is iets wat je niet elke dag ziet! Het bleef echter niet bij zien, we staken zelf de handen uit de mouwen om onze eigen boter te maken. Een heus karwei waarbij we alle man- en vrouwkracht konden gebruiken. Wist-je-dat het eten op ons bord praktisch allemaal op de één of andere manier kan gelinkt worden met de boerderij? Om alles nog eens op een rijtje te zetten sloten we ter plekke af met een heuse boerderij-quiz. Misschien weet jij wel wat het verschil is tussen stro en hooi? (FD)



Bosbezoek

Op 7 oktober zijn wij op bosuitstap gegaan naar het 'Bultskampveld'. Ondanks de frisse ochtend werd het toch nog een mooie herfstdag. Wij hadden voor de workshop 'Herbos jezelf' gekozen. Via deze workshop leerden de kinderen het bos kennen en het bos de kinderen.



In het begin hebben we een amulet gemaakt van een stukje van het bos (nootjes, takken, bladeren). Het diende als bescherming tegen de kwade geesten van het bos. Nadat we de amulet hebben gemaakt, gingen we verder met onze tocht in het bos. We hebben het bos op verschillende manieren leren kennen via spelletjes, toneeltjes, een verkleedpartij. Na de workshop hebben we afscheid genomen van de gids. Daarna hebben we ons lunchpakket verorberd in het cafetaria van het 'Bultskampveld', want we hadden reuzehonger. Vervolgens zijn meester Franky en mijn klas elk onze eigen weg gegaan. Juf Maureen en mijn klas zijn alleen doorheen het bos getrokken. Eerst hebben we bladeren, nootjes en dergelijke zaken verzameld voor in de klas en ook voor de kinderen thuis. Vervolgens hebben wij het bos verder verkend: we hebben het kasteel van Lippensgoed, een natuurcentrum en de kruidentuin bezocht. (ES)