

HET VLOEDNIUWS

VLOEDLIJN
onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap

GO!

23 december 2011

Jaargang 8, Editie 2

Heerlijke Spaghetti



Net voor de herfstvakantie werd in de klas van meester David als beloning gekookt! De kinderen maakten er samen met de meester een échte spaghetti bolognese om die 's middags samen te verorberen! Het werd een streling voor de tong! (DL)

Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny

MPI De Vloedlijn
M. Sabbestraat 2
8400 Oostende
059/50 74 90
mpigo.baert@skynet.be
www.devloedlijn.be

Mutsen voor Nepal

Op vrijdag 18 november haalde onze Juf voor iedereen van de klas een leuke muts tevoorschijn. Het was al een hele week erg mistig buiten dus konden we de muts

eigenlijk goed gebruiken. Onze juf vertelde dat deze mutsen ten voordele waren van de kinderen van Nepal. Eerst begrepen we er niets van, maar in onze les "actua" zochten we samen met de juf naar meer informatie via het internet. Al vlug werd duidelijk dat niet iedereen op de wereld het zo goed heeft als wij... Juf maakte ons er ook attent op dat we dat soms te weinig beseffen. Aan de hand van een artikel op het net konden we besluiten dat de actie uitgaat van het Rode Kruis en dit om de diarree-problematiek in Nepal te bestrijden. En we wisten ook te vertellen uit eigen ervaring dat diarree zeker niet leuk is. Dus de muts is voor het goede doel! (NC)



De Verbeeldingsdoos

In de anti-klas van juf Nadine staat er sinds het begin van het schooljaar elke week een uurtje "verbeelding" op het programma. Kinderen met autisme hebben immers moeite hiermee. Verbeelding is een puur "denk-operatie" die erin slaagt om informatie toe te voegen aan wat je eigenlijk letterlijk via de zintuigen gepresenteerd krijgt. De eerste les moesten de kinderen zich verbeelden wat ze in de wolken zagen. Maar op 29 november toverde de Juf een heuse "verbeeldingsdoos" tevoorschijn. In een verbeeldingsdoos zit 'gereedschap' voor de verbeelding. Door met de verbeeldingsoefeningen (imaginatie) aan de slag te gaan schakel je de kracht van je geest in. Dit leidt ertoe dat je goed voor jezelf zorgt. In je brein zitten speciale hersencellen, 'spiegelneuronen', die de verbeelding 'vastleggen' (spiegelen), nieuwe vitale verbindingen in je brein opbouwen en nieuwe gedragspatronen beschikbaar maken. Met de verbeeldingsoefeningen geef je je brein nieuwe input. Elke keer als je dat aandachtig en ontspannen oefent, ontwikkelt je brein

zich verder. Met behulp van je verbeelding kan je zodoende je weerbaarheid vergroten en je welbevinden bevorderen. Doen dus! (NC)



Zwemgerief met de steun van Colruyt



Op school kunnen we dankzij de steun van Colruyt gebruik maken van heel wat nieuw zwemgerief waarvoor de oprechte dank van alle kinderen!

Over wereldoorlog I

In de ganse Tienerstraat werd er deze periode gewerkt rond Wereldoorlog I. Meester Jean-Marie die heel veel weet over deze Grote Oorlog en veel materiaal heeft van uit die tijd wou de kinderen wel eens vertellen daarover. Hier vertellen journalisten **Ivanny** en **Robin** hierover. Zo vertellen ze:

Meester Jean-Marie was onze gastspreker. Hij sprak over Wereldoorlog I. Meester Jean-Marie vertelde over zijn grootouders. Hoe zij leefden en overleefden in de eerste Wereldoorlog. Ook over wat ze all maal



meemaakten, hoeveel verdriet ze hadden toen hun zoons en broers in de loopgraven sneevden, over het vluchten naar Frankrijk. Hij bracht veel oude dingen van toen mee die heel waardevol zijn. Dit was erg interessant en het boeide ons. Het ene moment was het verhaal spannend, dan weer erg verdrietig. Deze voorstelling is leerrijk geweest en het was heel tof dat Meester Jean-Marie dat voor ons wou doen. Heel erg bedankt meester namens de hele cluster T1 en 8. (LL)



Zelfgemaakte gasmaskers, poppies en maquette van loopgraven

Nog in het thema van WO I maakten de kinderen uit de klassen van juffen Annick, Jessie en Joni en meester David zelf gasmaskers en poppies, beter gekend als papavers of klaprozen en ze maakten ook de loopgraven na in de vorm van een maquette! (DL)



Koningen van België

Tijdens de lessen over WO I kwamen we te weten dat België een koninkrijk is. De leerlingen gingen op onderzoek uit om meer te weten te komen over hoeveel koningen ons land reeds gehad heeft en wie ze waren! Ze deden dit in groepjes van 3 die elk 2 koningen onderzochten om wat ze te weten kwamen dan aan de anderen te vertellen. Zo kregen we een mooi overzicht om op de tijdlijn te plaatsen! (DL)



Wollenbollen

Op algemeen verzoek van de hele klas, zijn we gestart met breien. Voor sommigen had het breien in het begin wat voeten in de aarde, maar na (heel) wat ploeteren is het van iedereen goed gekomen. Het breien laat ons niet los. Zelf in hoekenwerk kiezen we om te breien. Gaëtan combineert zijn computertijd zelfs met breien. En ook nu nog, blijft het breien een grote hit in onze klas! Onze sjaals krijgen alle kleuren. Laat koning winter maar komen, wij zijn er klaar voor! (JVDB)



Sint in (taal)bad!

De kinderen uit de taalbadklas van juf Emilie leerden de laatste weken alles over Sinterklaas. Ze leerden dat zijn hoed geen gewone hoed is, maar een meiter heet. De Sint heeft ook geen stok maar een staf en zwarte piet draagt een muts met een veer. Op dinsdag kwam de Sint naar school maar hij vergat de zelfgemaakte schoentjes van Alanoud, Ruponti en Océane zeker niet te vullen. Ze werden verwend met kleurpotloden, stickers en veel lekkers! We wensen Sinterklaas een goede terugreis naar Spanje toe en hopelijk komt hij volgend jaar weer bij ons langs! (EG)

Muziek aan het front

ik ben kwaad omwille van het verraad
want je stak een mes in mijn ruggengraat
je mag drijven maar niet overdrijven
ik ben lastig want ik ben krachtig en machtig
jij bent een gekkie daarom maak je mij happy
zangers: Dylan Knockaert
Ezebuïro Eberechi-Maxim
Quinten Peeters
Kjenta Vanwijnsberghe
Presentator: Ivanny Caerels (LL)



hij volgend jaar weer bij ons langs! (EG)



Koekjesdiploma van de Vloedlijn

toegekend aan:



46 dozen → Jana De Braunwer



33 dozen → Robin Blomme



26 dozen → Kelsey Devos en

Niels Blomme

Een echte muzikant in de klas

Tijdens ons thema 'de 5 zintuigen' vonden we dat onze oren eens mochten worden verwend. Daarom nodigde meester Maarten een muzikant uit naar onze klas. Niels kwam op woensdagvoormiddag voor ons zijn kunnen tonen op zijn gitaar. Omdat we ook al oefenden voor de komst van Sinterklaas speelde Niels enkele Sinterklaasliedjes voor ons die wij begeleidden met onze zangkunsten. Juf Katrien en haar kleintjes kwamen ook genieten van het muzikaal samenzijn. Arm in arm sloten we dit leuk moment af met het door iedereen gekende 'Vrolijke vrienden'-lied. Dank je wel Niels. (MV)



Onze school in de krant!

Net als vorig jaar haalde de klas van juf Nele de krant. Een journalist van de krant 'De Zeewacht' wilde van de jongens van meester Maarten weten wat ze later wilden worden. Daar moest de ene al wat langer over nadenken dan de andere, maar uiteindelijk waren we het er allemaal over eens: Er zijn heel veel leuke jobs in de wereld, maar het leukst van allemaal is een job uitvoeren waarbij we iemand kunnen van dienst zijn!

STONE - De jongens uit het Medisch Pedagogisch Instituut De Vloedlijn krijgen deze week de kans om te laten weten welke job ze later willen uitvoeren. Onderaan zitten Jens Schraepen (brandweerman), de jarige Jorbi Serlez (politieagent), en Alexander Muylle (slager). Daarachter staan Lance Haenecaert (brandweerman), Jelle Schraepen (brandweer), Jelle De Meester (klusjesman) en Sem Tratsaert (turnmeester). De leerkracht heet Maarten Veyts. (Foto BVO)



Keuken Gesloten

Op vrijdag 18 november was onze keuken uitzonderlijk gesloten. Daardoor was het onmogelijk 's middags een warme maaltijd of soep te verkrijgen. Daar had meester Maarten een oplossing op gevonden. Want toevallig was het die dag ook zijn verjaardag en stelde hij voor om samen met zijn kapoenen spaghetti klaar te maken. Daar moest de jongensklas niet lang over nadenken. Alle ingrediënten waren aanwezig dus konden we aan het werk. In de voormiddag maakten we stap voor stap alles klaar. En net op tijd was de overheerlijke spaghetti, die door iedereen werd gemaakt, klaar. (MV)

Zwartje Pietjes op School



Leefsleutel: Geen Hoeden of Musten binnen!

De leerlingen van De Vloedlijn leerden dat hoeden en mutsen binnen niet horen...(NV)



Kerststukjes

Alle leerlingen van de klassen van meester Dimitri, meester Wesley en juf Linda werkten 4 dagen rond 'samen werken' en 'techniek'. Ze maakten prachtige, smaakvolle kerststukjes! Iedereen heeft geleerd hoe tof het kan zijn om met de ganse cluster samen te werken en iets waardevols te creëren. Alle kinderen van die cluster verdienen dan ook een dikke proficiat! Knap gedaan gasten!! (LL)

Nieuws uit NCZ

Nog eens bedankt aan alle collega's en sympathisanten die een muts kochten ten voor dele van de actie "Music for life"! Woensdag 21 december gaan we met een aantal collega's het ingezamelde bedrag gaan afgeven in het glazen huis te Gent!

Het Lentefeest gaat door op: zondag 20 mei in het Casino-Kursaal Oostende

Het Krokusfeest gaat door op: zaterdag 17 maart in het VLC/de Geuzetorre Oostende

Beertje Knubbe, onze klapop gaat nu ook ieder weekend op logement bij een leerling uit onze klas en dat vinden ze heel leuk! De kindjes leren goed zorg dragen voor hem en zijn gerief. Ze kunnen ook een mooie tekening maken in het Knubbeboek of iets schrijven en foto's nemen. juf Sarah, Meester Kenny en juf Francis



Pietenbeschuiten

Op 5 en 6 december werd in het kader van Sinterklaas een activiteit georganiseerd voor de internen. Ze kregen de kans om tijdens de naschoolse opvang 'Pietenbeschuiten' te maken. Uiteraard konden niet alle internen in één groep deelnemen, dus werden ze opgesplitst in kleine groepjes van zes. De beschuiten werden besmeerd met choco, kregen oogjes en een neus van 'smarties'. De kinderen voegden er nog een mondje van aardbeien veters aan toe. De haren werden afgewerkt met hagelslag. Bij het maken van de Pietenbeschuiten mochten de kinderen af en toe eens proeven van de ingrediënten van hun creaties. Ze genoten van deze activiteit. Nadat elk groepje hun Pietenbeschuiten had gemaakt, mochten alle internen deze samen opeten. Het eten van de Pietenbeschuiten werd nog gevolgd door een kleine verrassing op een latere datum: een interactief toneeltje over wat je allemaal leert op de Pietenschool. (MS/stagiaire)



Zie ginds komt...

Op 6 december was het dan zover. We hadden er heel lang naar uitgekeken en sommigen onder ons waren bang dat Sinterklaas al weer in Spanje was.

Maar daar was hij dan, samen met de Zwarte Pieten! We hadden ons verkleed als Zwarte Pieten en Lorenzo speelde Sinterklaas. We zongen liedjes en keken naar de dansjes. Toen we bij de Sint mochten gaan, durfde niet iedereen iets te zeggen tegen Sinterklaas. Wel gaven we onze tekeningen af. Ook in de klas was Sinterklaas stiekem langs geweest. Wij



waren zo slim geweest om onze schoen te zetten. De Sint had daar allerlei snoepgoed rondgestrooid: chocolade, marsepein, letterkoekjes, chocolademunten, speculaas, ... overal in de klas! Toen we alles gevonden hadden, mochten we natuurlijk proeven... Bedankt lieve Sint en tot volgend jaar! (JDB)

Al spelend leren

Onze stagiaire Larissa leerde ons plannen nabouwen met blokken. Voor sommige leerlingen leek dit een fluitje van een cent – voor anderen was er bijna geen beginnen aan. Uiteindelijk hebben we allemaal veel bijgeleerd want er waren makkelijke en moeilijke bouwplannetjes. Iedereen moest alleszins zeer goed nadenken en zich goed concentreren.

(JDB)



Staken

Op 2 december werd er gestaakt, maar niet door iedereen. In onze klas waren er die dag maar 2 leerlingen aanwezig, maar we hadden ook 5 nieuwe leerlingen. Dit waren kinderen uit de kleuterklas en uit de klas van juf Nadine.

Zo leerden we samenspelen: groot en klein.

Voor de kleinste kleuters was het leuk om eens aan een grote werktafel te mogen werken. En iedereen vond het leuk om het speelgoed te verkennen. Zo werd deze stakingsdag een speciale maar zeer toffe dag! (JDB)



HET ZANDKORREL TJE

Jaargang 8, Editie 2

Hmm...Soep!

In deze barre tijden kan een tas heerlijke soep toch lekker smaken, dus maakten we met z'n allen heerlijke pompoensoep. Alle kindjes waren druk bezig met het snijden en wassen van de groenten. Wanneer dit klaar was, mocht alles in de pot om te koken. Daar hielp de juf wat mee, want met dat warme vuur is dat toch wel gevaarlijk. Terwijl de soep op het vuur stond, wasten we samen af. Dan nog even de mixer door de soep en afwerken met peterselie en we hadden heerlijke pompoensoep. HMMMMMM (HS)

Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny
Coördinator: Mevr. A. Verleye
MPI De Zandkorrel
J. Boedtslaan 14
8480 Eernegem
059/29 93 08
mpigo.eernegem@skynet.be
www.mpidezandkorrel.be

