

Praktijkles over de Dode Hoek

Op 23 april 2012 kreeg onze school het bezoek van een vrachtwagen met oplegger. Enkele klassen kregen dan een praktijkles over de gevaren van de dode hoek bij een vrachtwagen. Elk jaar sterven er namelijk nog fietsers die zich in de buurt van een vrachtwagen bevinden maar die de chauffeur helaas niet zag bij het uitvoeren van een manoeuvre. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen werkt al jaren aan de bewustmaking van de fietsers om dramatische ongelukken als deze te voorkomen. De leerlingen kregen intussen al les in de klas over deze problematiek. Ze leerden onder meer dat het probleem zich voordoet omdat de chauffeur zo hoog zit en de grote zone vlak voor, achter en naast zijn vrachtwagen niet kan zien. Dat is nu net de dode hoek. De kinderen kregen ook te horen dat er intussen al heel wat systemen verplicht zijn die dit probleem zouden moeten verhelpen. Helaas zijn deze spiegels of camera's geen wondermiddel! Daarom voorziet het provinciebestuur in een lespakket om de leerlingen bewust te maken over deze problematiek. Onze school heeft een tijdje geleden les gevolgd over het geven van een dode hoekles. De VDAB steunt deze provinciale campagne en kwam met een grote vrachtwagen naar onze school. Rond deze vrachtwagen lag een groot zeil dat de dode hoek weergaf. Alle leerlingen namen plaats op de bestuurderszetel en ondervonden zo zelf wat een chauffeur daar wel en niet kan zien. Ze kregen ook de kans om vragen te stellen aan de vrachtwagenchauffeur. Het werd een leerrijke voormiddag voor de leerlingen! (JB)



Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny
MPI De Vloedlijn
M. Sabbestraat 2
8400 Oostende
059/50 74 90
mpigo.baert@skynet.be
www.devloedlijn.be

Afrikaanse Ritmes & Vriendschap

Op donderdag 7 juni beleefden wij, de groepen van meester Dimitri, meester Wesley en juf Linda een fijne voormiddag. Mieke en Mozes (uit Gambia) leerden ons met de grote trom en de djembé omgaan. De warme, diepe klanken van deze Afrikaanse instrumenten sleepten ons mee in vlugge en daverende ritmes. Ze brachten iedereen in een samenspel van zang en vreugde. Die instrumenten wegen nogal zeg! We hielpen ze ook terug naar de wagen van Mozes brengen. Terwijl de ene groep zijn handen



den rood sloeg op Afrikaanse ritmes leerde de andere groep kleurige Afrikaanse vriendschapsbandjes knopen bij juf Linda. Dit was zeker niet simpel! Maar eenmaal de techniek onder de knie konden we niet meer stoppen met knopen. we waren wat



fier dat we dat konden. We voelden ons eventjes kinderen uit een Afrikaans dorp met die klanken en kleuren. We leerden eigenlijk ook dat je eigenlijk echt samen gezellig bezig kunt zijn, je kunt amuseren zonder computer of tv. Met eenvoudige dingen als ritmes slaan op de djembé en kleurige

Nieuwsblog op www.devloedlijn.be

Regelmatig worden korte nieuwsberichtjes op onze website gepost! Dit kunnen korte nieuwsberichtjes zijn uit de school, of een link, soms ook foto's of een filmpje, de briefwisseling die wordt meegegeven met de kinderen...Onlangs werden foto's en filmpjes van het schoolfeest gepubliceerd! Ook de schoolreizen worden in beeld gebracht! Dit alles zodat U ons nog makkelijker kunt volgen! Breng regelmatig een bezoekje aan www.devloedlijn.be en blijf op de hoogte! (DL)

Oostende voor Anker

Op vrijdag 25 mei trok de ganse cluster van meester Dimitri, meester Wesley en juf Linda naar Oostende voor Anker. Met onze prachtige 'Vloedlijnstar' vlag stapten we Oostende door, naar de haven. Wat lagen daar prachtige stoomboten! We keken onze ogen uit. Wat een kanjers! Onder een stralende zon leerden we daar enkele typische werkjes uitvoeren die alle goede matrozen moeten kunnen. Ook enkele moeilijke woorden en

uitdrukkingen over de zee en de boten leerden we kennen. Op school hadden we al geleerd hoe een stoommachine werkt. Het was een toffe voormiddag die veel te vlug voorbij was. (LL)



Zeeklassen

Ook dit jaar waren de Zeeklassen er terug. Van 30 mei tot 1 juni beleefden we weer een fijne tijd in ons internaat te De Haan. We werden er in de watten gelegd door heel het team van Meester Fernand. Maar er stonden ook heel wat activiteiten op het programma zoals : je bagage netjes in de kast leggen, een leerwandeling maken in het bos, strandvondsten verzamelen, minigolfen, boodschappen doen bij Madeleine, een kwis, voorlezen door de juf, spelen op het speelplein, een optreden voorbereiden en go-carten. Op de foto zien we een mix van kinderen uit de klassen van juf Nadine, juf Jolien en juf Michèle op de go-carts. (MC)



Bezoek aan de Haven

Dankzij de papa van Kiany Manderlier konden de kinderen van de speelleerklas van juf Petra en juf Elke en de kinderen van het aanvang eerste leerjaar van juf Corinne en juf Martine op bezoek naar de haven. De papa van Kiany legde ons uit hoe de vrachtwagens die naar Groot Brittannië vertrekken, gescand worden om te zien als er zich geen verstekelingen in verbergen. We mochten ook op bezoek in het MRCC, en een gids leidde ons rond in de haven. De kinderen konden zien waar en hoe de reusachtige delen voor de windmolens vervoerd worden. Het was een boeiende en leerrijke dag. Nogmaals bedanken wij Didier Manderlier, de papa van Kyani. (CP)

lens vervoerd worden. Het was een boeiende en leerrijke dag. Nogmaals bedanken wij Didier Manderlier, de papa van Kyani. (CP)



Het Vloednieuws Online

Reeds lang wordt onze schoolkrant "het Vloednieuws" ook op het internet geplaatst! Alle edities kunnen in kleur worden teruggevonden op onze website. Sinds de vorige editie worden alle foto's die in de schoolkrant verschijnen (en ook extra foto's) ook op de website gepubliceerd! Het loont zeker de moeite om eens een kijkje te gaan nemen! U kunt de foto's terugvinden door op zoek te gaan naar de titel van het artikel waarbij de foto hoort. In het webalbum is dezelfde titel terug te vinden. Door erop te klikken krijgt U de foto uit het schoolkrantje in volledige grootte en kleur te zien! (DL)

Vaderdag

De papa's werden dit jaar verwend door hun dochter of zoon. We bakten voor Vaderdag overheerlijke koekjes. Eerst kregen we een recept voor 80 koekjes, berekend op 4 eieren. 80 is wel wat veel...

(hoewel voor sommige

snoepers onder ons), dus zetten we het recept om naar 1 ei. Alles delen door 4 dus. 675 gram bloem delen door 4, 2 theelepels bakpoeder delen door 4,... Een hele klus. Gelukkig zijn we erin geslaagd en toverden we de meest heerlijke koekjes. En nee, het recept geven we niet vrij. Het is een super geheim klasrecept. (JVDB)



Kluisbos

Op donderdag 14 juni trokken met de kids van meester Dimitri, juf Annick, meester David en juf Joni naar het kluisbos. Wat een heerlijke schoolreis! Slechts 1 dag was het mooi weer die week en lucky us... het was die donderdag! Daarenboven hadden we het volledige zwembad voor on-

zelf. Springen, glijden, plonsen, spetteren, lachen, gieren en genieten. Dat stond op de agenda. En dat hebben we ook gedaan. Een leuke ontspannende dag. De klasbanden werden aangesterkt, nieuwe vriendschappen gesloten. Kan het beter? (JVDB)

Zelfgemaakt Kussentje

De kinderen uit de klas van juffrouw Corinne maakten weeral een prachtig handwerkje; We kregen daarvoor alle hulp van juffrouw Dominique. De kinderen zullen aan hun zelfgemaakt kussentje een leuke herinnering hebben. (CP)



Vrijlaten van de kikkervissen

In de speelleerklas (juf Petra/Elke) en aanvang eerste leerjaar (juf Corinne/Martine) hadden we even kikkervissen op bezoek. We verzorgden ze goed in de klas en toen we ontdekten dat ze voor- en achterpoten hadden gekregen besloten we ze vrij te laten in de natuur. Op een zonnige lentedag eind mei gingen we op stap richting de Schorre en lieten daar de kikkervissen vrij in een vijver waar er al veel kikkers zaten. Daarna gingen we tevoet verder naar de kinderboederij waar we onze lunch opaten en de dieren bezochten. Na even spelen op het speelplein keerden we terug naar school. We denken nog af en toe nog eens terug aan onze kleine kikkervisjes die nu misschien al kikkers geworden zijn? (EM)



Dankwoordje van de Vriendenkring

Beste leerlingen, ouders, familieleden en vrienden, de Vriendenkring van MPIGO De Vloedlijn Oostende-Ernegem wil u allen bij deze van harte bedanken om dit schooljaar zo talrijk op de beide schoolfeesten aanwezig te zijn. Het doet het hele schoolteam ontzettend veel deugd dat jullie als een blok achter onze schoolwerking staan en het geeft ons allen een flinke dosis vertrouwen om het volgend schooljaar even goed te doen voor onze leerlingen. Oprechte dank hiervoor en een fijne vakantie toegewenst! (CPJ)

Winkelen in de klas

Tijdens den lessen van functioneel rekenen spelen de leerlingen van juf Betty winkeltje. Ze kopen in de winkel met een briefje van €5. De verkoopster rekent uit hoeveel ze moeten betalen en berekent hoeveel ze terug moeten krijgen. De andere leerlingen rekenen op hun plaats mee. De leerlingen vinden dit heel leuk. Ze spelen maar ondertussen rekenen ze zonder dat ze het weten. (BR)



Boudewijnpark

Dankzij de enorme sponsering van de vriendenkring konden de klassen van juf Elke en juf Petra, juf Christine en juf Sofie, juf Martine en juf Corine en juf Betty op schoolreis naar het Boudewijn-Seapark gaan. Het was een fantastische dag. Het weer was aangenaam warm. De leerlingen genoten. De dolfinnenshow was een echt spektakel. Sommige leerlingen hadden dit nog nooit gezien. Natuurlijk waren de attracties het van het. De leerlingen hadden een ideale leeftijd en grootte.

Zo konden ze op bijna alle attracties. Het was leuk al die blije, vrolijke gezichtjes te zien. (BR)

Schaakmicrobe

De leerlingen van de klas van juf. Annick hebben dit schooljaar de schaakmicrobe te pakken gekregen. Enkele leerlingen leerden de juf. schaken, er waren zelfs leerlingen die meededen aan toernooitjes. Als kers op de taart en vooral om verder te oefenen in de vakantie, maakten we uit klei een schaakbord na. Dit was dan het geschenk voor vaderdag. De leerlingen hebben er veel aan gewerkt en de resultaten waren schitterend. (AP)



Lentefeest

De leerlingen die hun lentefeest op 20 mei 2012 deden in het Casino-Kursaal in Oostende hebben de leerkrachten zedenleer, hun klastitularissen en de school trots gemaakt die dag! Ze maakten deel uit van een grote show en brachten een optreden, die ze die dag moesten uitvoeren, tot een mooi eind. De show bestond uit 1 geheel, waarbij wij een stuk brachten over 'Edward Scissorhands'. Hij werd uitgestoten door een kwade groep kinderen en aanvaard door een blije groep kinderen (waarbij hij het haar mocht knippen). Edward werd neergeslagen en uitgesloten door de kwade groep ...

MAAR die kreeg al snel spijt van wat ze gedaan hadden. Samen met de blije groep omarmden ze Edward en was er geen sprake meer van uitsluiten. Want anders zijn we allemaal... Niet?! Nogmaals bedankt voor jullie inzet en motiveerde gedurende de vele repetities en het lentefeest zelf! PROFICIATI (KD)



Spreekbeurten

Naar jaarlijkse gewoonte moesten de leerlingen van juf Jessie een spreekbeurt voorbereiden. Dit deden ze dit jaar in samenwerking met meester Sven van de ICT – lessen. Eerst zochten de leerlingen informatie op via het internet of in informatieboeken uit de bibliotheek. Daarna moesten ze een samenvatting maken van alle gevonden informatie en hier een diavoorstelling van maken met het programma powerpoint. Dit verliep niet altijd van een leien dakje en bij de ene leerling ging dit al wat vlotter dan bij de andere, maar iedereen heeft zijn best gedaan en wij hebben veel bijgeleerd. (JDC)



Top driedaagse

Ook dit jaar trokken enkele leerlingen van juf Linda, meester Dimitri, meester Wesley en juf Jessie op driedaagse fietstocht. Sommige leerlingen bleven thuis bij juf Jessie en juf Ann. Ook deze thuisblijvers hebben echter niet stilgezeten. Op woensdag hadden zij een initiatie les zumba en basketbal. Op vrijdag hielden we een echte quiz in de klas en in de namiddag was er een bioscoopmoment met hapje en drankje voorzien. De topdag was echter de donderdag, want dan trokken wij met zijn allen naar Zeebrugge! Hier bezochten we Seafront. We leerden heel veel over de haven, de visindustrie en de geschiedenis van Zeebrugge. Het beste moment van de dag was de ontdekkingsstocht in een echte Russische duikboot en het bezoek aan de Westhinder. Gelukkig waren wij tijdig terug en kwamen wij niet in het onweer terecht! (JDC)



Zeeklassen

Van woensdag 30 mei tot en met vrijdag 1 juni gingen we samen met de klassen van juf Michèle en juf Nadine op zeeklassen in De Haan. Dat was een echte beleving, zowel voor de kinderen als voor de begeleiders! Op woensdag vertrokken we met de bus naar het station. Daar namen we de tram. Eenmaal in De Haan moesten we nog een eindje stappen. Maar daar aangekomen, werden we beloond met een superleuke speeltuin! Bovendien was het prachtig weer! Na het spelen, aten we lekkere spaghetti. In de namiddag gingen we met de gocarts rijden. Wat hadden we plezier: hard trappen bij bergop en gillen bij bergaf. En niemand die bang was! Nadien gingen we samen naar de winkel om lekkere popcorn voor 's avonds. Ook hadden we de tijd om de kamers te verkennen en alles uit te pakken. Na het douchen, luisterden we naar het verhaaltje 'De mooiste vis van de zee'. Dan bedje in en iedereen was bijna direct in dromenland. Op donderdag speelden we minigolf. Daar was ook een leuke speeltuin aan verbonden. In de namiddag gingen we naar het strand. Daar leerden we vliegeren en zandkastelen bouwen. Ook gingen we schelpjes zoeken. Voor het begon te regenen waren we terug, wat een geluk! Er was nog een feestmaal voorzien met frietjes en ijs en daarna



nieuw in de douche. We luisterden ook naar het vervolg van het verhaaltje, losten quizvragen op en dansten op 'Waar is de meisje' in de donkere gang. Iedereen viel even later opnieuw direct in slaap...De laatste dag werden de koffers gepakt, de kamers opgeruimd en maakten we nog een wandeling in het bos. Nog even spelen op de speeltuin, maar dan moesten we helaas vertrekken... Uiteraard vond iedereen het ook leuk om terug naar huis te gaan. Het waren zeer geslaagde dagen!! (JDB)



Boudewijnpark

Op donderdag 21 juni gingen wij (klas van juf Jolien) samen met de klassen van juf Katrien, juf Sarah, juf Nadine, juf Michèle en meester Maarten naar het Boudewijnpark! We waren een klein beetje bang dat het weer ging tegenvallen,

maar uiteindelijk werd het zelfs te warm... In de voormiddag gingen we naar de zeehonden-, dolfinnen- en roofvogelshow! Enkele kindjes waren een beetje bang, maar na een tijdje beleefde iedereen er plezier aan! Na de picknick in het gras, gingen we nog op enkele attracties: het reuzenrad, de oldtimers, het piratenschip en de orca ride! Op het reuzenrad voelde niet iedereen zich even veilig, maar op de vliegenvlugge orca ride en het woelige piratenschip daarentegen was niemand bang! Jammer genoeg hadden we geen tijd meer voor de andere attracties. De dag vloog voorbij en is zeker voor herhaling vatbaar! In de bus vielen enkele kindjes na deze vermoeiende dag zelfs in slaap. Het was een superschoolreis. JDB)

Avonturenpad

Op vrijdag 22 juni kregen de leerlingen van meester David de kans om het avonturenpad te verkennen! (DL)



Fietstocht

Op 20 juni popelden de leerlingen van de klas van juf Linda, de oudste leerlingen van meester Wesley, meester Dimitri en juf Jessie om op de fiets te kunnen springen en te vertrekken richting "Hoogveld". Na het opladen van de reservefietsen en handbagage in de bezemwagen- de overige bagage en alle benodigdheden werden met de grote bus gebracht- was het eindelijk zover. 3 dagen fietsen, samen overnachten, samen ge-

nieten. Gespannen verwachtingen alom! Met fietshelmen en hesjes en met de extra begeleiding van juf Anouchka, meester Joni en meester John en met de hulp van een fox (tot we grondgebied Oostende verlieten) trokken we op weg. Een sliert van 5 oranje en 22 gele hesjes van voor naar achter. De bezemwagen achter de groep met trouwe chauffeur meester

Roland aan het stuur. We volgden goed uitgestippelde autoluwe wegen onder een bewolkte hemel die later op de dag opentrok en een warm zonnetje bracht. Na iets meer dan 50 km en de nodige rustmomenten kwamen we in Zedelgem aan, op het mooie kasteeldomein "Hoogveld". Nu vlug valiezen uitgepakt en bedje gemaakt! Met reuzenhonger ging iedereen daarna aan tafel. Terwijl de kinderen zich mochten uitleven op de speeltuin en meester Niek (die een handje kwamen toesteken) een oogje in het zeil hield maakten een dwaallicht, een ridder, een duivel en een tovenaars zich klaar voor een spannend avondspel. Later kwamen een heks (juf Betty), en een zwarte krijger (wie zou dat geweest zijn?) en een skelet (meester Niek) het spel versterken. Na een spannend, griezelig verhaal zochten de kinderen in groepjes van twee die figuren op in het bos. Pas na het slagen in een proef kon ieder koppel telkens een zegel verkrijgen waarmee ze een stuk van de schatkaart konden kopen. De zwarte krijger maakte het iedereen extra moeilijk door het bos onveilig te maken. Op het pikdonkere domein verlicht met kaarsen, zaklampen en een fakkel werd later op de avond de schat gevonden. Nadien deed iedereen zich tegoed aan een hapje en een drankje. Na de broodnodige, deugddoende douche werd het al gauw stil op de kamers. 's Anderendaags na het ontbijt, verzamelde iedereen weer voor een dagtrip naar Beisbroek. Ook meester Sven deed mee. We gingen op reis naar de sterren en leerden heel wat over de planeten. Ook mochten we door de grote kijker de zon waarnemen. Het bos in Beisbroek was lekker koel en nodigde uit tot verstoppertje spelen. Juf Jessie bracht ons na de avondmaaltijd een kort bezoekje net als de directeur en juf Arlette. Zij wilden dolgraag alle verhalen van de kinderen horen. Na frietjes, sla, stoofvlees, warme peertjes en een ijsje als dessert maakte iedereen zich klaar voor een spannende bingo die afgesloten werd met een gezellige dans-en zangavond. De 'meeste' kinderen waren blij dat het bedje achteraf klaarstond na alweer een deugddoende douche. De vrijdagmorgen, na het ontbijt, werd er spijtig genoeg weer ingepakt. Alles werd opgeruimd en met spijt in het hart weer opgeladen. De mama van Livius (een oud-leerling) en de oma van Niels (eveneens een oud-leerling) arriveerden met meester Jan om ons logement op te frissen. Ze werden op "hoera" geroep onthaald! Nog een foto van de groep en terug op weg. Over verlaten boerenwegels, langs bospaden, over weideweggetjes, grintpaden, zandwegels en steeds trouw gevolgd door meester Roland in de bezemwagen fietsten we naar huis terug. Alweer 50 km! Felle rukwinden, donkere wolken, en korte maar erge regenvlagen, eventjes zelfs met wat fijne hagel, maakten de tocht extra zwaar. Gelukkig werden we al gauw weer droog geblazen en begeleidde een flauwe zon ons naar Oostende. Iedereen hield zich enorm kranig en verdient een dikke proficiat! Alle begeleiders zijn nog steeds apetrots op onze moedige kinderen! Niemand zocht de bezemwagen op! Niemand wou opgeven! Het slechte weer kreeg ze niet klein! Bij onze aankomst werd er gewuifd en geroepen! De directeur en alle begeleiders waren gelukkig dat iedereen weer veilig thuis aankomen was. Het einde van een hele fijne driedaagse!

Een heel speciale proficiat voor alle kinderen die bewezen hebben dat ze 150 km fietsen in 3 dagen heel goed aankunnen!! Zelfs als de weergoden ferm tegenpruttelen! Met dank aan Alpro Soya die ervoor zorgde dat de kinderen bij elke rustpauze konden aansterken met een Alpro Vanille of Choco en dat gedurende de drie dagen! (LL)



Oostende voor Anker

Op vrijdag 25 mei trokken we met de klas van juf Julie en meester Franky naar Oostende voor Anker. We namen er deel aan verschillende workshops georganiseerd door Horizon Educatief. We oefenden de hoofd- en tussenwindrichtingen in, we leerden seinen met vlaggen en we knutselden een anker.

De laatste workshop werd het meest gemaakt bij onze jonge zeebonken, namelijk



het zetten van weelderige 'tatoeages'. In de namiddag namen we de veerboot naar de oosteroever, we leerden over de functie van de haven en het vissersleven. We genoten van de zee en kwamen al pootje badend in Duin en Zee waar het speelplein een welkome verpozing was. Op bijhorende foto zie je wel degelijk een stoomtrein, deze trok, tussen de vele boten door, onze aandacht en deed ons besluiten een kiekje te maken. Jenty en Ninke trotseerden als volleerde kapiteins de woeste wateren van de havengeul en zagen dat het goed was! Ahoy! (FD)

Zedenleernieuws

Eerst en vooral een dikke proficiat aan de leerlingen die hun lentefeest vierden: Chelsea Wittesaele en Remske Vandendriessche! Wij hebben rond het thema 'dromen' gewerkt; een dromenvanger gemaakt en dia's bekeken en besproken rond 'droomkunst/surrealisme'. Op die manier hebben de leerlingen de kunstenaars 'Dali en Magritte' leren kennen. De meneer met de speciale snor en degene met de bolhoed! Rond verdraagzaamheid en muziek hebben wij gewerkt

rond 'de gele duikboot' een verhaal waar de bekende muziekgroep 'The Beatles' terug vrede en rust moesten brengen in Pepperland! (SB)



Leesplezier in Jeugdboekenweek

Op dinsdagmiddag 20 maart trokken de kinderen van de klas van juf Annelies een uurtje vroeger dan anders naar de bibliotheek in Eernegem. Er stond een activiteit op het programma waarbij de kinderen op diverse manieren kennismaken met boekjes in het thema van de Jeugdboekenweek: dieren. Een knotsgek verhaal van een venijnige circusdirecteur met een boot die vergaat, werd voorgelezen. Hierna gingen de kinderen op zoek naar de schuilplekken van de dieren, die ontsnapten aan de toorn van de circusdirecteur door één te worden met het landschap. Onder het motto 'Iedereen kan tekenen' maakten we van het cijfer 1 een egel, van 3 een muis en van 4 een hond. Rijen kwam er ook aan te pas. Een memoryspel breidde onze kennis uit van de soorten eieren. Wederom was dit een verwerking, ditmaal van een leuk verhaaltje van een eend die een krokodil opvoedt, omdat ze het verkeerde ei uitbroedt. Tot slot vulden de kinderen voor de eerste keer een kruiswoordraadsel in. Dit ging supervlot en trots dat ze waren om zelf de dieren te noteren in het rooster! Na een uurtje spelplezier was het dan tijd om hun leesboekje in te ruilen voor een ander en de terugtocht aan te vatten. (AU)



Contacteer ons:

Directie: Dhr. J. Borny
Coördinator: Mevr. A. Verleye
MPI De Zandkorrel
J. Boedtslaan 14
8480 Eernegem
059/29 93 08
mpigo.eernegem@skynet.be
www.mpidezandkorrel.be

Leesplezier in Jeugdboekenweek (2)

Vrijdagmorgen 30 maart was lanka Fleerackers te gast in de bibliotheek van Eernegem. Ze vertelde er het verhaal van 'Uil en Leeuwerik'. Uil en Leeuwerik willen graag vrienden zijn. Maar wanneer Uil wakker is, slaapt Leeuwerik en omgekeerd. Uiteindelijk vinden ze

een manier om vrienden te zijn: ze schrijven elkaar briefjes. Maar blijft dit duren? Het is een verhaal van een onmogelijke vriendschap die uiteindelijk toch slaagt en deel 1 uit de trilogie. De vervolgh verhalen zijn 'Zwaan' en 'Groot van Liefde'. De kinderen genoten met volle teugen van het via een projector geïllustreerde verhaal. (AU)



Eerste Communie en Vormsel

Ook dit jaar deden enkele leerlingen uit de Zandkorrel op hun eigen parochie hun Heilig Vormsel. Hiervoor nogmaals een dikke proficiat aan Sulaika Coenye, Thomas Demeulemeester, Indra Deschrijver en Marco Van den Bossche! Ook op zaterdag 2 juni was het feest. Toen mochten 10 kinderen voor het eerst aan tafel met Jezus. Reeds maanden vooraf waren ze al aan het oefenen en ze deden het dan ook prima op hun Eerste Communie! Proficiat aan: Keana Dekeyzer, landro Deveeuw, Alyssa Monteny, Djerko Willems, Kijara Ramon, Jochen Holsteyn, Bryan De Smet, Shania Van Dingenen en Dylan Verburgh. (DW)



ze ziet iemand in een rijtuig. Ze leert hem kennen en ze gaan iets gaan eten in 'de Komeet'. Dan gaan ze naar de 'Jan en Alleman', de prins drinkt bier, de prinses drinkt cava. Ze kwamen aan driehonderd euro. De prinses zei: 'Jij moet betalen!'. De prins zei: 'Ok, schat!'. Het was tien uur, de prins moest afscheid nemen, de prinses hilde...Dikke pluim Remske! We kijken alvast uit naar het vervolg! (FD)

Een greep uit de les

In het subgroepje van spelling in de lift 6 leerden we over de 'luistervink' en de 'klinkerdief'. Remske van de klas van meester Bart zette een puike prestatie neer. Onder het alziend oog van de luistervink (= luister goed dan weet je precies hoe je het schrijven moet) en de klinkerdief (= lange klanken hebben pech ik haal gewoon een letter weg) kwam volgend kleurrijk verhaal uit de pen van Remske gekropen...De prinses staat op het balkon,